

LOKALBLADET

for Øster Brønderslev og Hallund området



Myrecirkus - Mog - Maler

Hjemmehjælpere - Barndomserindringer

Kirke-Nyt - Gadespejlinger - Nye virksomheder

28

marts- maj 2003

Politik

Hermed nogle tanker om tiden i byrådet.

Jeg har nu siddet i byrådet i 5 år, første periode i Børne- og kulturudvalget, hvor jeg også sidder nu.

Det er klart, at der er forskel på at sidde med flertallet, som vi socialdemokrater havde før sammen med SF, og nu hvor der er borgerligt flertal. Vi søger selvfølgelig stadig at få mest muligt gennemført, men selvfølgelig var det lettere, da vi selv havde flertallet.

Lokalt skal vi i gang med renoveringen af vores skole, og jeg håber på, at

det kan kobles sammen med planerne om et nyt multihus. Hermed kan vi få nogle lokaler, vi kan bruge til flere ting - både til skole, idræt og forsamlingshus. Det skulle gerne gøre alle tre tilbud bedre, og være med til at gøre vores samfund endnu attraktivt.

Socialdemokraterne vil fortsat arbejde for at sikre den stadige renovering af kommunens skoler,

samt kæmpe for at der også afsættes de nødvendige midler på de bløde områder - til blandt andet børn, unge og ældre. Vi socialdemokrater ønsker ikke en verden, hvor goderne fordeles mere og mere skævt, nej vi ønsker en verden, hvor skattelettelserne gives til dem, der har mest behov herfor.

Ellers er verden for tiden præget af usikkerhed og krigstrusler, og jeg håber, at der findes en fredelig løsning på krisen i Mellemøsten. Og det ville passe mig fint, hvis alle lande skrottede masseødelæggelses våben - ikke bare Irak. Vi lever i dag i en verden, hvor der kun er en supermagt, og hvor vi oplever siden Bush kom til magten, at de alene kan diktere udviklingen og krige i verden. Det var lidt tanker, der rækker ud over kommunegrænsen, men det fylder mest hos mig lige nu.

Venlig hilsen
Ole Jespersgaard



LOKALBLADET

for Øster Brønderslev og Hallund området

Ulønnet arbejde - JA TAK

Betale for arbejdet - NEJ TAK

Lokalbladet fattes penge.

Det er i sig selv ikke noget nyt, men nu er det alvor!

Vi har igen i 2002 tæret på kassebeholdningen, og da vi ikke overvejer muligheden af at betale for at få lov til at lave bladet, så må der flere og andres kroner i kassen.

Vi skulle helst ikke derhen, hvor hver læser SKAL være abonnent, men vi vil gerne beholde det nuværende koncept: frivillig indbetaling, annonceindtægter samt gaver.

Faktisk skal der ikke ret meget til, før økonomien ser fornuftig ud. Et bidrag fra hver husholdning på 50 kr pr. år ville gøre underværker - eller endnu bedre: 100 kroner.

SÅ KÆRE LÆSERE: BRUG INDBETALINGSKORTET!

Indbetalingskort er indlagt i bladet, men er det faldet ud, så sig til eller betal i Øster Brønderslev-Hallund Sparekasse

Regnskab 2002

Kassebeholdningen ved årets start var 15.600 kr.

| Indtægter | |
|--------------------------------------|--------|
| Menighedsrådet | 17.500 |
| Annoncer | 12.700 |
| Foreninger m.v. | 5.800 |
| Frivillige indbetalinger og annoncer | 19.000 |
| Renter | 900 |
| I alt | 55.900 |

| Udgifter | |
|----------------------|--------|
| Trykning og uddeling | 56.500 |
| Foto | 1.400 |
| Kontor og forsikring | 3.000 |
| Computerudstyr | 0 |
| I alt | 60.900 |

Driftsunderskud for 2002 5.000

Kassebeholdning 10.600

Redaktionen

I Lokalbladets historie har der været skiftende medlemmer af den arbejdsgruppe, der står bag produktionen af hvert blad.

I dag ser redaktionen sådan ud:

Kirsten Agesen,
Dannevirkvej 14 (9881 1034)
(e-mail: agesen@worldonline.dk)

Grethe Christensen,
Hollenstedvej 121 (98835085)

Vibeke Hatt Sørensen, Bålhøj 30
(9881 1308)
(e-mail: vibekefuzzy@hotmail.com)

Gitte Christiansen, Bålhøj 15,
(9881 1553)
(e-mail: gitte-asser@tdcadsl.dk)

Lis Marrup, Sølvgade 71,
(9883 5049)
(e-mail: eddy.marrup@tdcadsl.dk)

Ove Dam, Husumvej 7
(9881 1414)
(e-mail: odam@get2net.dk)

René Dahl Jeppesen,
Buurholtvej 53 (9881 1051)
(e-mail: rdj9700@post3.tele.dk)

Per Drustrup Larsen,
Buurholtvej 47 (98811453)
(e-mail: drustrup@tdcadsl.dk)

MEN - der er stadig brug for og plads til flere medlemmer med gode ideer.

Kontakt redaktionen!

LOKALBLADET
udkommer allerede næste
gang 26. maj 2003

Sidste frist for indlevering af
stof til LOKALBLADET er
1. maj 2003

Indhold

| | |
|--|-------------------|
| Lokalpolitik og Lokalblad | side 2 |
| Indhold | side 3 |
| Cirkus i Myretuen | side 4 |
| Skolefest og fastelavn | side 5 |
| Gadespejl | side 6-7 |
| En hjemmehjælper er jeg... | side 8-9 |
| KFUM-spejderne | side 10-11 |
| Skolen - årsberetning | side 12-13 |
| ØB Borgerforening og ØB Vandværk | side 14 |
| Hallund-Nyt | side 15 |
| Flere foreninger | side 16 |
| Kirkenyt | side 17-20 |
| Der bor en maler på Kraghede | side 21 |
| Gadespejl | side 22-23 |
| Erindringer fra Øster Brønderslev | side 24-27 |
| Mog & Godt landmandsskab | side 28 |
| Sommerfesten i ØBI | side 29 |
| Gadespejl | side 30 |
| Foreninger | side 31 |
| Lokal handel - lokal styrke | side 32-34 |
| Ø. Brønderslev-Hallund Sparekasse | side 35 |
| Aktivitetskalender | side 36 |

Også Lokalblad i 2003 - men hvad med 2004?

Læs mere om Lokalbladets økonomi på forrige side og vurder om ikke tegnebogen skal op af lommen for at indbetale et beløb til at sikre den fortsatte udgivelse.

Der er brug for Lokalbladet i de kommende år med information og debat om den fremtidige udvikling af hele området. Revideringen af Kommuneplanen skal i gang, og her vil Lokalbladet gerne bidrage med plads til oplæg og synspunkter.

Og så vil vi også gerne fortsat bidrage med underholdning, morskab og beretninger om lokale begivenheder gennem tiden.

Redaktionen

LOKAL HANDEL - LOKAL STYRKE



Cirkus i Myretuen

14. februar havde Myretuen den årlige teaterforestilling. Før jul fandt Dorte og Mette i samråd med de kommende skolebørn ud af, hvad den årlige teaterbegivenhed skulle være. Valget faldt på en cirkusforestilling.

Hele januar og lidt ind i februar øvede de 15 førskolebørn tre gange om ugen. Cirkusartisterne udviklede hen af vejen deres helt egen figur, efterhånden som de blev mere sikre på, hvordan hele cirkusforestillingen skulle hænge sammen. De andre børn i børnehaven øvede sangen "Hjulene på bussen" og øvede rimet om "Den lille puttehøne". Invitationer blev sendt ud til børnehavens forældre, søskende, bedsteforældre, og endelig oprandt den store dag. Scenen blev sat op i forsamlingshuset, kulisserne blev stillet op og børnene fik deres kostumer på. En travl dag skulle begynde.



Endelig var klokken 15, og tilskuerne strømmede ind og – endelig kunne vores artister begynde forestillingen. Ned i salen ventede bedsteforældre, mostre, tanter og onkler spændte på, at forestillingen skulle begynde. De blev ikke skuffede.



Niels (vores pedel), havde i dagens anledning stemt sin guitar og spillede til børnenes sange. De børn, der ikke var artister, sang "Hjulene på bussen" og sagde derefter rimet "Putte, puttehøne".

De to sprechstallmeistere var på plads og begyndte at præsentere de mange numre i forestillingen. Kanonkongen Trold, blev skudt ud af sin kanon og "landede" bagest i salen, de 4 heste, der kunne ride rundt i manegen og som belønning fik sukker, tryllekunstneren med sin assistent, der kunne trylle en mønt væk, cirkusprinsesserne, der sang om deres flotte kjoler, den oversavede dame, der skreg, da hun blev savet midt over, løppecirkusdirektøren, der ikke kunne holde styr på sine frække lopper, den smukke linedanserinde med sin flotte parasol, klovnene, der prøvede at narre hinanden til at sidde på en papkassestol og akrobaterne, der slog verdens flotteste koldbøtter.

Intet manglede i denne flotte forestilling, og da forestillingen var forbi, bragede bifaldet løs, og børnene var hver især stolte af deres præsentation. Artisterne og de voksne kunne nu slappe af en times tid, inden den næste forestilling kl. 17, hvor far og mor samt de større søskende var inviteret. Denne forestilling blev også en succes, og artisterne fik hver en "slikkepindssut" som tak for et flot stykke arbejde. Vi sluttede aftenens forestilling med sangen "Om lidt bli'r her stille"

Børn og voksne var efterhånden blevet sultne. Vi gik over på vores stuer, hvor forældre havde sørget for et flot "Ta'selv" bord.

Det havde været en lang dag med mange oplevelser både for børn og voksne, så da alle var mætte og trætte, brød de forskellige familier op, og vi gik hver til sit. En kæmpe oplevelse rigere.

Tak til børn og forældre for en dejlig dag.

Med venlig hilsen
Sanne, Susanne, Sanne, Klaus,
Niels, Jan, Birgitte, Dorte, Ingrid,
Mette, Anja og Winnie



Skolefesten

Den sidste torsdag før vinterferien, torsdag den 13. februar, havde vi traditionen tro en velbesøgt skolefest på Øster Brønderslev Centralskole. 6. klasserne opførte skuespillet "Jagten på den gale professor" med stor succes.

Efter skuespillet var der dans og sanglege for 0. - 4. klasserne og kaffebord for forældrene i Østsidehallen. De store 5. - 7. klasserne festede til diskotek Jet-Set i gymnastiksalen.

Årets tema for de store var "Bad-taste party".

Mange havde taget udfordringen op og var meget fantasifulde med deres påklædning.

Som vanligt var der stor opbakning fra forældrene, der mødte talstærk frem. I alt regner vi med, at der deltog ca. 600 personer i skolefesten.

Fra skolen ser vi frem til næste års skolefest.



Fastelavn på skolen

En fyldt Østsidehal summende af glade og fantasifuldt udklædte børn.

Forfriskende nyt hørte vi Anne Jespersgaard Løth spille på panfløjte. Hun formåede at tryllebinde de ca. 280 lyttende børn.

Derefter tog traditionerne over med sanglege, tøndeslagning og sidst, men ikke mindst, sodavand og fastelavnsboller.



Bevarelse af frysehus

Hollensted Frysehus er under renovering, der kommer bl.a. ny kompressor og et nyt tag. Midlerne til dækning af udgifterne er fremkommet ved at søge Nordjyllands Amts midler til "Natur - og Kulturhistoriske projekter". Bestyrelsen håber med renoveringen, at kunne holde udgifterne nede, så boksene kan udlejes for 300 kr. årligt. Samtidig oplyses at der er få ledige bokse.

Tøndegaver

I anledning af fastelavn havde Øster Brønderslev Bageri fundet frem til 2 glade vindere af fastelavnstønder. En tønde fra Valsemøllen blev vundet af Jakob Holm fra Brønderslev, men han kunne desværre ikke deltage i fotograferingen.



En tønde fra Frederiks Børneklub, som alle børn kan blive medlem af hos bageren, havde givet en anden tønde med masker, guld kroner, overraskelser og 20 boller til den glade vinder (og hans gæster). Vinderen blev Peter Stavvad, Hallundvej 245, der er fotograferet ved præmieoverrækkelsen med Anita Thomsen.

Sparekassen og retssagen

På baggrund af politiets undersøgelser efter bestyrelsens anklage mod tidligere direktør Bjarne Larsen blev resultatet, at politiet ikke fandt grundlag for at rejse en sigtelse. Den afgørelse var der en ankefrist på, og før fristen udløb, har bestyrelsen besluttet at anke afgørelsen til Statsadvokaturen. Derfor kan Lokalbladet ikke orientere mere om sagen, da den stadig foregår, og ingen af parterne derfor ønsker at udtale sig. Det vides ikke, hvordan tidsplanen for det kommende forløb er.

Nyt ansigt i Øster Brønderslev-Hallund Sparekasse

Jens Henrik Jensen er 44 år og stammer oprindeligt fra Sindal. Han er udlært i Andelsbanken A/S i Brønderslev, har gennemgået diverse bankskoler samt merkonomstudie, har været forskellige steder i Unibanks afdelinger i landet, og har her især beskæftiget sig med private kunder, bolig, forsikringer m.v. Kommer til Øster Brønderslev fra job som privatkunderådgiver i Nordjyske Bank i Hjørring (tidl. Lokalbanken i Hjørring). Jens Henrik Jensen har de seneste 6 år boet i Brønderslev, hvor han er meget engageret i Det Danske Spejderkorps - Brønderslev-gruppe, og har ledertjans både for de helt små og de helt store spejdere. I sommerperioden bliver racercyklen rørt og i vinterhalvåret er der danselektioner i salsa.



Jordbrugsparceller i Hallund

Lokalplanen til de fire jordbrugsparceller på Søndersig er blevet godkendt af byrådet sidst i februar, oplyser Kim Toft, som selv vil bygge på et af parcellerne. Udstykningen er sat i gang, og de regner med at søge byggetilladelse hurtigst muligt. De har købt et svensk træhus af et firma, der hedder "Swedish Woodhouse", og vil i samarbejde med dem sælge de andre grunde med hus på. Deres hus kan eventuelt bruges som fremvisningshus, men meningen er, at folk kommer med deres egen tegning og får et tilbud på et færdigt hus med grund. Der er mulighed for, at en del af arbejdet kan foregå som selvbyg og familien Toft vil selv lave det indvendige tømrerarbejde. Huset er svensk, men murerarbejde, el og vvs bliver lavet af danske håndværkere. Kim er blevet tilknyttet firmaet og skal hjælpe med salgsarbejdet – foruden helårshuse sælger de sommerhuse og flerfamiliehuse.

Husk!!

ØBIs efterårsfest
den 27. september



ØBI's loppemarked

Lørdag d. 17. maj kl. 10 i cykelkælderen, Ø. Brønderslev Skole.

Ø.B.I.'s festudvalg arrangerer atter i år vort store loppemarked til gavn for idrætsforeningen. Vi kan bruge mange effekter, så tiden er kommet til at få ryddet op i pulterkammeret og garagen.

I den forbindelse vil vi besøge husstandene i området fredag d. 11. og lørdag d. 12. april for at høre, om I kan bidrage med effekter.

Skulle du/I allerede på nuværende tidspunkt have effekter, som ønskes afhentet inden 11. og 12. april, kan I kontakte:
John Andersen tlf. 98 81 11 89
Bent Filholm tlf. 98 8114 68
Lars Pedersen tlf. 98 81 13 64

**Stort som småt
- alt er godt**
(dog ikke hårde hvidevarer.)

ØBI's festudvalg

Hvor er måtten henne?

Sparekassen i Hallund har mistet sin store måtte uden for indgangsdøren. Det er ikke nytårs- eller Hellig Tre Kongersspøg, men er sket under et kraftigt blæsevejr. Måtten er ret stor og tung og kan vel ikke være blæst ret langt væk. Sparekassen vil gerne have måtten tilbage, så hvis nogen har set den, vil sparekassen gerne vide det.

Generalforsamling i Hallund Vandværk

Hallund Vandværk afholder ordinær generalforsamling mandag 26. maj 2003 kl. 19 i Klubhuset på Sønder sig med denne dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab og budget forelægges
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: På valg er: Lis Marrup, Bjarne Damkjær, Flemming Juul Jensen, suppl. og Karl Peter Andersen, suppl.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant: På valg er: Kaj Andersen og Poul Møller, suppl.
7. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde inden 1. april 2003. Efter generalforsamlingen er vandværket vært ved kaffe og "madder".

P.b.v. Verner Jensen

C-tandsharve

Hvis du en stille søndag morgen var ved at falde over en C-tandsharve, der "tilfældigvis" var anbragt på fortorvet uden for Forsamlingshuset, så kommer forklaringen her: En af Jørgen Raals lærlinge var blevet landbrugsmaskinmekanikersvend, og en yngre lærling (eller hvem det nu var) syntes, at Svend skulle have en gave, der passer til faget - det er godt, det ikke var en mejetærsker!!

Dårlig smag

Til skolefesten have eleverne bestemt, at temaet for årets påklædning blandt de ældste elever skulle være "Bad Taste" altså tøj med dårlig smag.

Disse to unge fyre konkurrerede om prisen blandt drengene og afgørelsen var ikke let, men Johannes Jönsson (til venstre) vandt, mens Anders Dam ikke fik præmie.



Avistyv i Hallund

Inden for de sidste måneder og som regel i weekender er der i Hallund by blevet opbrudt flere postkasser, og avisen er stjålet, ligesom nogle gårde, der får deres avis afleveret i et "rør", også har været udsat for simpelt tyveri af deres avis. Det er yderst irriterende og dyrt, når postkassen skal fornyes. Derfor opfordres alle tidlige morgengængere til at holde øjnene åbne, så disse irriterende personer, der ikke kan kende forskel på dit og mit, kan blive stoppet.

En hjemmehjælper er jeg -og det kan jeg skam li'

*En hjemmehjælper er jeg,
og det kan jeg skam li'*

*Og hvis du spørger mig hvorfor.
Så siger jeg fordi
jeg futter rundt så glad
og laver alverdens ting
og skrubber gulv og putter
pensionister i bad.*

*Og sku' jeg være ked af det
på mit job,
så prøver jeg at smile
for det er den bedste kur.*

Dette rim kunne godt være om mine 25 år som hjemmehjælper.

Den 17. januar 2003 havde jeg jubilæum som hjemmehjælper i Brønderslev Kommune. Jeg havde en god dag sammen med familie, venner og ikke mindst mine kollegaer på Elmehøj, som jeg sætter meget højt.

Tankerne gik i pendulfart gennem tiden, og en rask tur på Hallund kirkegård og i Øster Brønderslev viser, at tiden har sat sine spor over årene, der er gået. Her ligger mange af mine forhenværende klienter – dejlige, gæve vendelboer og mange med en stor personlighed og beskedenhed af og for livet.

Det blev til mange spændende beretninger gennem tiden. Når vi snakkede sammen, begyndte mange deres livshistorie med et: Vi var fattige hjemme, vi var sultne hjemme, vi var lasede hjemme, vi frøs tit derhjemme, og vi fik lov til at bestille noget. Men de gæve mennesker klagede sig ikke over tiden, der var, men var glade over, hvad tiden var blevet til. Mange havde arbejdet på gårde og herregårde som karl eller pige, hvor de virkelig fik lov til at slide for det daglige brød.

Man kunne se på deres hjem, at nøjsomhed var en del af deres liv. Jeg husker, at jeg kom ud på landet til en ældre mand, hvor jeg skulle på toiletet og spurgte, hvor det var. Jeg fik svaret: "Do ka' go



Nederst fra venstre ses Gitte Højmark, Hanne Grethe Mortensen, Helle Rugtved, Bente Nielsen og Annette Solheim.

Øverst fra venstre Birgit Thaagaard, Lene Svenningensen, Jytte Hjørringgaard og Gitte Larsen, Susanne Ottosen.

Susanne Hansen, Bente Brønlund og Anni Ilum Jensen var ikke til stede.

uk i stalden og pes, det jør vi ajer". Siden den dag sørgede jeg for altid at have været på toiletet, før jeg kom derud. Mange steder fyrede jeg op i kakkellovnen, og jeg har endda lavet mad på gammel-dags komfur. Det har jeg altid fundet spændende.

Og så var der et ældre ægtepar, der var så nøjsomme, at de brugte et tebrev om ugen, og som levede af kartofler og lidt kød.

Ja, og så var der den om konen, som overtog sin mands tænder, da han døde, for hun trængte til nye tænder, og så var der ingen grund til at bruge penge på det, og han havde ikke brug for dem mere.

Ja og den om et søskendepar, der boede sammen på slægtsgården. De var meget nøjsomme, levede af lidt, brugte deres forældres tøj og havde stadig deres forældres møbler. Ja, sågar oldemors brillers, som kunne bruges. Da den ene broder døde, fik han sit pæne tøj på til den sidste rejse, men bagefter fortrød den efterlevende det og mente, at det var for pænt at blive begravet i. Men det var for sent.

Vi kunne nok lære lidt af det. Der blev ikke smidt unødige penge ud - ej heller noget, man kunne bruge igen. Alt kunne repareres, og havde de gamle ingen livrem,

kunne man bruge et reb. Men disse gæve folk er i mindretal i dag. Nu er der ved at komme en anden generation til.

Jeg kommer også til at tænke på en gammel eneboer, jeg kom ved, og som boede meget langt ude på landet. Jeg lavede mad på hans primus, og da jeg så serverede for ham, sagde han til mig: "Sæt nåe po æ tallerken, å sæt de' po æ gulv." Jeg spurgte ham høfligt, om han havde kat. "Næ" lød svaret. "Så hund da", spurgte jeg høfligt igen. "Næ, men dæ kommer to mus å spiser mæ hvar da". Jeg sagde så, om ikke de kunne vente med at spise med, til jeg var gået, men jeg så dem nu aldrig. Den selv samme mand klagede over, at siden han havde fået "kweejmesker" i huset, ville de alle have, at han skulle vaskes hver dag, og han blev kun vasket to gange om året, basta!

Jeg husker også, at en gammel dame var meget ked af det, da jeg kom til hendes hjem for at hjælpe hende. Hun græd lidt og fortalte mig, at hendes søster var død, så nu var der kun hende tilbage, men hun var også den yngste. Hun var 97 år. Søsteren, der var død, var nogle år ældre, ak ja.

Og så er der denne historie, som både er tragisk og ironisk. En gammel mand fortalte mig, at han i sine unge dage tjente på en middelstor gård, og at han boede i et rum ude i kostalden. Efter i flere nætter at have frosset om fødderne klagede han sig til gårdmanden over det fugtige halm, der var i hans seng, men først efter gentagne klager fik pigen besked på at skifte halmen ud i sengen. Det viste sig så, at i bunden af sengen lå der to hugorme, der om natten kravlede op i fodenden og fik varme fra fødderne. Intet under at manden frøs, da man jo godt ved, at hugorme er kolde dyr. Han fortalte endvidere, at kosten på den selv samme gård var så elendig, at han nægtede at spise den. Han fortalte, at kogte æg var rådne, og han fandt endda en død kylling i sit æg. Og så var der noget med pandekager, der blev lavet på en bestemt måde, dem hadede han. Han rejste derfra, da det var skiftedag og fik en anden og bedre plads.

Jeg var for øvrigt hos den sidste beboer på Fattiggården på Kraghede. Da han skulle af sted på plejehjemmet, gav jeg ham en stor cigar, for han var så glad for en god cigar. Hans øjne strålede af glæde.

Selvfølgelig var det hele ikke rosenrødt. Vi mennesker er jo så forskellige, og jeg har da også været ude for ubehagelige ting, men dem glemmer man hurtigt, da de fleste er rare og søde at komme ved.

Jeg husker også en mørk og kold november morgen for mange år siden. Jeg skulle ud på en gård langt ude på landet. Jeg ankom til gården, hvor der var bælgravende mørkt og intet lys nogen steder. Jeg famlede mig frem til en dør, gik ind og prøvede at finde kontakten til lyset i det bryggers, jeg var kommet ind i. Pludselig lød en lille stemme: "Er det mig, du søger?" Jeg kikkede og kikkede og kunne ingen se, og det var lidt ubehageligt, men så kom jeg til at kikke ned, og der stod en lillebitte, gammel kone foran mig. Og jeg sagde så hendes navn, og det var hende.

Hun boede på aftægt hos sin broder, og vi blev ret gode venner. Hun havde to små rum i enden af stuehuset og et køkken uden lys og varme. Badeværelset var bare et kloset med en spand i, men hun klagede sig aldrig. Hun fortalte gerne om dengang, hun var barn på gården, og hendes forældre levede.

Jeg har kendt så mange, så mange i kraft af mit arbejde.

I de 25 år, jeg har været ansat i Brønderslev Kommune, er der sket meget. Dengang jeg startede som hjælper, havde vi tid nok til de ældre, men der var heller ikke så mange som i dag. F.eks. kørte jeg weekendvagt hver fjerde uge. Min arbejdstid var fra 8-14, og jeg var i Øster Brønderslev, Hallund, Jerslev, Klæstrup og Mylund på de 6 timer. Dengang lavede vi mad til klienter lørdag-søndag. I dag er vi fire hjælpere ude hver anden uge, laver ikke mad til nogle, og har "kun" et afmærket område.

Jeg startede i mit job i Jerslev og blev så senere overflyttet til Brønderslev, og der havde jeg en god tid med dejlige klienter. Derefter blev vi delt op i distrikter, og jeg endte i Øster Brønderslev. Dengang vi skulle køre aftenvagt i Brønderslev, gik det på skift hver femte uge. Vi var på arbejde om dagen og arbejdede så om aftenen fra 17-21. I dag er der et fast netværk, som kun kører om aftenen og om natten.

Jeg mindes, at når man skulle have fat i mig i Brønderslev, kom min tilsynsførende (sådan hed det dengang) på cykel med besked til mig om ændringer af klienter eller tid. Vi havde til huse på det gamle rådhus og havde møde med vores tilsynsførende en gang månedligt i nogle barakker, som stod på parkeringspladsen bag Frisør Kjeld. Disse barakker blev senere flyttet til Hallund, hvor de i dag bliver brugt til spejderne. Vi var gerne mellem to til tre timer ved klienterne. Dengang måtte vi lave mere end i dag.

Dengang kørte vi direkte hjem fra til klienterne, men i dag mødes

vi alle på Elnehøj om morgenen og får ændringerne der via sygeplejersken og kører så ud derfra til klienterne. Og tiden er blevet mindre hos klienterne, men behovet er ikke blevet mindre.

Hjælpemidlerne til borgerne dengang var få. Jeg husker, da den første håndsvingede lift kom, og sygeplejersken og jeg baksede med at få den sengeliggende op af sengen. I dag går det på strøm, men vi skal stadig være to om det. I dag kan man faktisk få alle former for hjælpemidler, og det er virkelig en god hjælp for alle, der har behov for det. Det gør hverdagen lettere for borgerne og personalet i Brønderslev Kommune.

Jeg har også siddet ved nogle sengelejer den sidste tid og har her prøvet at give omsorg og pleje samt være med til at afslutte livet værdigt for dem, og uanset hvad de fejlede at få dem til at føle, at døden er en naturlig proces. Det kunne være svært, men det er også en del af vores arbejde, hvor ubehageligt det så måtte være.

I dag kommer jeg til mange ældre, hvis forældre jeg har været ved som hjælper i min dagligdag for mange år siden, og det minder mig om, at jeg også bliver ældre. Men det er morsomt at snakke om vedkommendes forældre og tiden dengang.

Jeg kunne skrive en hel bog om de 25 år, men jeg må stoppe et sted. Jeg vil slutte med at fortælle, at der på Elnehøj er et godt arbejdsklima, og jeg værdsætter meget de gode kollegaer, som er i huset og hjemmeplejen. Vi er alle glade for vores job, og vi holder af at arbejde med mennesker. At være hjemmehjælper er et dejligt, varieret job, og vi tager udfordringer med et smil og godt samarbejde.

Jeg tænker også på de dejlige kollegaer, jeg har arbejdet sammen med i de 25 år. Jeg har aldrig været ked af at komme på arbejde, og hvor mange kan sige det.

Hanne Grethe Mortensen
Nørrebro 4, Hallund

KFUM-spejderne - Hallund gruppe

Årets vinterlejr

Fredag

Årets vinterlejr for hele gruppen var sidste weekend i vinterferien og fandt sted i Aabybro spejderhus lige over for mejeriet, der laver Ryaa Is. I alt 30 af gruppens medlemmer deltog i lejren. Vi benyttede lejligheden til at besøge et rigtigt ismejeri, der ikke kun bruger is til at køle mejeriprodukter med. Ejeren, Niels Henrik Lindhardt, fortalte om, da Maren fra Kæret satte mælken på hanebjælken for at få fløde til smør, og hele historien frem til det moderne mejeribrug med tankbilafhentning og masser af store maskiner. Vi så den store smørkærne og en rigtig pakke lurmærket smør med et billede af mejeriet. Vi så og hørte om isens vej fra fløde til islagkager og dybfryseren med hylder fulde af is, lagkager, vafler og kager, der var klar til at blive solgt. Vi besøgte konditoriet, hvor der blev delt smagsprøver ud af såvel marcipan, som chokolade. Der var nogle, som var lidt grådige og næsten forspiste sig i chokoladen. Derefter gik turen til ostelageret, hvor vi så lidt af hvert. Det var ikke kun Gamle Ole, men vist også hans bedstefar, der var på hylderne, og lugten passede til alderen.

Som tak for besøget fik vi en stor kasse is med hjem til spejderhuset, hvor vi spiste, så vi var ved at blive tykke bag ørene. Det var lækkert. Vi hørte en historie, og sang lidt, inden det blev tid til at finde soveposerne frem. Selv om nogle påstod, at de ikke fik sovet noget, var det nødvendigt at vække alle næste morgen.

Lørdag i Aabybro

Efter vi havde sat flaget, spiste vi morgenmad. Birte holdt en kort andagt, hvorefter vi skulle i gang med formiddagens aktiviteter. Der var 3 ting at vælge imellem: Perlesyning, at lave figurer af sten og at fylde en ballon op med mel ved hjælp af en tragt og en blyant. Når ballonen er lukket, maler man ansigt og sætter hår på. De formes ved at gramse lidt på dem.

Efter lidt fast føde gik turen til svømmehallen, der var et par kilometer at gå. Efter at have pølet i vandet i godt en times tid, gik turen hjem igen til lidt kage. Der blev ikke sagt ret meget, så lidt krudt havde de da brugt.

Nå, men intet varer evigt, så de blev jaget ud på et stofløb, hvor de fik et stykke stof udleveret. De skulle så finde et tilsvarende stykke ude i skoven. Det gik fint. Der var 7, der nåede at finde 5 stykker, og en enkelt fandt kun 1 stykke, resten lå der imellem. Da vi droppede stofferne, var der lige et lille rosinløb, der skulle løses. Der var forskellige poster, alle omhandlende rosiner. Der skulle tælles rosiner, væltes rosinpakkager, gættedes hvor højt en rosinpakke var oppe i luften, flyttes "radioaktive" rosiner fra en cirkel uden at røre dem med hænderne, og et par andre poster, som jeg ikke kan huske.

Efter en sen aftensmad, havde vi "lejrball" i en times tid. Derefter var der is, for den sidste is havde jo også ret til at blive spist, mente vi. Inden sengetid var der ballondans, huj hej hvor det gik. Dem, der skulle sove ude var oppe lidt endnu, der var jo lige et "GULD"-løb, der skulle på plads. Det kan der læses mere om i næste nummer af Lokalbladet. Efter at have hevet adskillige torsk i land (torsk kvoten er nu i negativ), blev vi igen vækket næste morgen.

Søndag

Efter en god nats søvn var det svært at vække de fleste. For 6 spejders vedkommende foregik det i de shelters, der hører til spejderhuset, det var koldt, men en god fornemmelse alligevel, og ganske frivilligt.

Da flaghejsning, morgenmad og andagt var tilendebragt, gik vi i gang med at rydde og rengøre huset, mens spejderne havde travlt ude med at spille ballondødbold og andre lege i det dejlige vejr. Alle børn var klar til at komme hjem, da deres forældre kom for at hente dem.

KFUM-spejderne
Hallund gruppe

Hjælp

Det går ikke så godt, dvs. det går da, men vi har brug for hjælp til at komme videre med. Der er stadig en del børn, der aldrig har været spejdere, og som ikke deltager i sport. Dem kunne vi godt tænke os at se i Spejderhuset. Det største problem er blot, at vi ikke er for mange ledere, heller ikke som det er i dag.

I efteråret holdt vi en lederhvervning, hvor der blev inviteret en del mennesker til en orienteringsaften. Vi havde så det håb, at vi allerede dengang var så heldige, at nogle af deltagerne ville give ja til at hjælpe os fremover. Vi fik ingen nye ledere eller hjælpere straks, men håber at vi i løbet af foråret får en afklaring om hjælp efter sommerferien.

Er der nogle interesserede, vi har overset, glemt eller andet, er man velkommen til at henvende sig, se foreningsvejviser bag i bladet.

Fastelavnsfest for spejdere

Onsdag d. 26. feb havde vi kaldt til fastelavnsfest i Spejderhuset. En kold februaraften blev der baldret til 2 tønder, ophængt i rafter og reb. De udklædte spejdere gik godt til sagen, men den sidste pind gav som sædvanligt masser af problemer. Ned kom de da. Derefter var der fastelavnsboller, som forældrene havde bagt og pyntet, og varm kakao til alle. Det var rigtig godt at komme ind i varmen.

Lodsedler

Februar og marts er fast lodseddel-salgstid, når man er KFUM-spejder. Vi har i år solgt lodsedler i Hallund og Ø. Brønderslev. Desuden har spejderne haft lodsedler med hjem til at sælge i det område, hvor de bor. Tag godt imod spejderne, det er en del af vores økonomiske grundlag, vi tjener ind på den måde.

Billeder fra vinterlejren



Læs mere om
spejderne på
hjemmesiden:
www.spejdernet.dk/Hallund_KFUM



Årsberetning fra Skolebestyrelsen 2002

Årsberetning fra skolebestyrelsen 2002 afholdt 5. marts 2003.

Den siddende skolebestyrelse er nyvalgt pr. 1.4.2002. De valgte var:

Susanne Pedersen
Bjarne Løth
Michael Østergård
Birgitte Elgård
Lindy Løth
Knud Thing og
Ole Bøgh Johansen
De to sidstnævnte var genvalg.

Der var 12 opstillede på 2 lister. Valgprocenten på 42,7 var dobbelt så høj som på byskolerne.

Bestyrelsen er kommet godt i gang, og jeg fornemmer at alle efter nu snart et år er kommet godt ind i arbejdsgangen i Skolebestyrelsen.

Struktur

Den nye struktur for 3.-7. klasserne, der blev igangsat fra dette skoleårs begyndelse, var, før den nuværende skolebestyrelse blev valgt, allerede blevet vedtaget. Det er nu op til denne bestyrelse at følge op på, at den kører hensigtsmæssigt, og om der skal ske tilretninger hen ad vejen.

Strukturen bygger på et selvstyrende lærerteam á 3 lærere på de enkelte årgange, hvortil kommer såkaldte lånelærere.

Målsætninger og principper

For altid at have tilrettede målsætninger og principper for, hvordan skolen skal drives, har vi en rullende 2-årsplan, der gør, at vi minimum hvert andet år får gennemgået og eventuelt revideret disse.

Kontakt til den enkelte årgang

Som de tidligere år har vi valgt, at der skal være en kontaktperson fra skolebestyrelsen, som skal deltage i efterårets forældremøde. Da vi nu iflg. den nye struktur holder møderne samlet for hver årgang, vil bestyrelsesmedlemmet selvsagt dække hele årgangen. Det er mit håb, at forældrene vil komme med input til os, som vi

kan tage med på skolebestyrelsesmøderne. På efterårets møder fik vi blandt andet forespørgsler om:

- Spisepausernes længde
- Etablering af skolepatrulje
- Computerarbejdspladser på gangarealerne
- Skraldespand ved busholdeplads
- Sur skolemælk
- Hvorfor eleverne får fri, når der er penge på vikarkontoen, herunder om eleverne får de undervisningstimer, de er berettiget til.

Jeg mener, der er givet svar ud om alle punkterne i "Nyt fra Skolen" i december måned.

Er der stadig ting, I ønsker, vi skal tage op, behøver I ikke vente til efterårets forældremøder, men kan til hver en tid kontakte os.

Problemer omkring den enkelte elev henhører dog ikke under os, men skal rettes til klasselærer/teamet og eventuelt til skoleinspektøren.

I fastlåste situationer vil vi dog bede om en orientering fra skolens ledelse, da det må være os som forældrevalgte, der må sikre, at det enkelte barn altid har en skole, de kan li' at komme i, herunder at de får en forsvarlig undervisning.

Skolefritidsordningen

En gang årligt kommer Bente Børjesson fra skolefritidsordningen og giver en orientering omkring personalesituationen, økonomi samt de aktiviteter, de har gang i. Det er mit indtryk, at der p.t. er en stabil personalesituation i fritteren. Desværre har jeg måttet konstatere, at det er svært at holde på især drengene i 3. klasserne. Dette er ikke noget nyt fænomen, men måske en naturlig løsrivelsesproces.

Skolens personalesituation

Vi har i indeværende skoleår haft 3 25-års jubilæer for Anette Piil, Ginne Hjortnæs og Jens Jørgensen. Samtidig har Inge Abildgård efter mere end 25 års virke valgt at stoppe pr. 1.9.2002 for at gå på efterløn. Nyansat pr. 1. aug. 2002 er Maria.

Vi har dog også yngre kræfter på skolen. Dette ses ved, at vi p.t. har hele 4 lærere på barsel. Det er Bettina Havsager, Inge Bech Hansen, Karin Albøge og Dot Hjulskov. De erstattes af Ole Kollerup Jensen, Palle Mortensen, Nicolas Vilfing og Hanne Wulff.

Nyt mødetidspunkt for de yngste

Fra børne- og kulturudvalget modtog vi i august en anmodning om udtalelse til et eventuelt senere mødetidspunkt for de yngste årgange. Formålet med dette var, at de skulle cykle til skole i stedet for som nu at blive transporteret. Vi kunne ikke bakke op omkring dette. Dels med den begrundelse, at det ikke kunne indpasse i den nye struktur på skolen. Samtidig ville det også rent lønmæssigt blive dyrere, da eleverne så skulle have timerne i den anden ende. Og endelig så vil der ikke være forældre hjemme til at sende børnene af sted, såfremt de skulle møde senere.

Lus

Som på de øvrige skoler i landet har også vi periodiske luseproblemer. Vi har overvejet at sætte fokus på dette ved at lave en kampagne hvor vi sender en tættekam med hjem. Men da det også er forældrenes problem, kan vi kun opfordre til, at alle forældre oftere undersøger deres børns hår, og da især i de perioder, hvor der er udleveret seddel på skolen om, at det er konstateret.

Ude- og indeordning

På efterårets forældremøder drøftede vi holdningen til, at der skulle være en permanent udeordning i frikvartererne med den argumentation, at børnene lærer bedst, når de har fået en gang frisk luft. Meningerne var meget forskellige, men det endte med, at man indgik et kompromis lydende på, at alle skulle have permanent udeordning i frikvarteret kl. 09.15 til 09.45, medens det var valgfrit i middagspausen.

Borgerhus

Børns sundhed

Børne- og kulturudvalget har ønsket, at der bliver sat fokus på børnenes sundhed. Det, vi har gjort i den forbindelse, er den førnævnte udeordning, hvor børn i 30 min. får mulighed for fysiske lege og aktiviteter. Vi føler, at vi har gode udefaciliteter, hvor der kan dyrkes mange former for aktiviteter. Vi har 15 ugentlige timer i Østsidehallen, der bruges fuldt ud. I første klasse har vi endvidere inddraget en dansktimer pr. uge til idrætsundervisning. Og så har vi svømmeundervisningen, hvor vi i 4. og 5. klasse har 2 ugentlige lektioner i sidste halvdel af 4. og første halvdel af 5. klasse. Vi har endvidere et godt samarbejde med Idrætsforeningen, der gør, at vi får lov at bruge deres anlæg vederlagsfrit.

Det, vi kunne ønske os, var:

- At der blev bevilget ekstra timer i hallen til indskoling
- At vi fik en generel forhøjelse af timetallet til idræt i indskoling
- At der blev bevilget penge til forbedringer og vedligeholdelse af legepladserne
- At de udendørs aktivitetsmuligheder blev udbygget blandt andet set i relation til elevernes lange udepause
- At "fælles fritid" blev startet op på ny, da det grundet manglende bevillinger blev stoppet

I øvrigt kan der under sundhed nævnes, at vi har en meget flot dækning med hensyn til, hvor mange børn, der får skolemælk.

Skolerenovering

Skolen skal renoveres i årene 2004 og 2005. I den forbindelse forventer vi, som de to skoler der er, eller er ved at blive renoveret, at få bevilget 10-11 mio. kr.

Projekteringsfasen skal foregå i løbet af dette år. Som indledning hertil afholdt vi i starten af december et møde for alle ansatte på skolen, hvor deres ønsker blev fremført.

Samtidig har forskellige foreninger i byen ønsket, at et eventuelt Multihusprojekt bliver inddraget i planlægningen. Planen er, at en eventuel ny gymnastiksal skulle indgå som egenfinansiering. Det er et ubetinget krav, at såfremt vi skal indgå i dette, må det ikke begrænse vores mulighed for at bruge den "nye" gymnastiksal i forhold til nu. Samtidig må det ikke begrænse eller forsinke skolerenoveringen.

Økonomi

Vi har fået overført kr. 76.300 fra regnskabet 2001. Disse penge blev brugt på indkøb af komfurer, symaskiner og danskbøger til 2. årgang. Resten blev brugt på indkøb af skolemøbler til de resterende skoleklasser fra 1. til 4. klasse. For at kunne finansiere hele dette indkøb i 2002 har vi måttet lave en leasingaftale løbende i 5 år. Leasingafgiften betales ved den til lægsbevilling, skolen har fået på kr. 75.000 årligt og som af kommunen er øremærket til skolemøbler samt elevkursioner. Besparelse udmeldt i august måned fra kommunen på budgettet for år 2002 blev taget af bordet. I stedet er vi blevet bedt om at spare kr. 35.000 på dette års budget, hvilket blandt andet er gået ud over biblioteket.

Overbygningen

Det er efterhånden blevet en tendens, at flere og flere elever søger ind til Brønderslev for at tage overbygningen her.

Da det politisk er bestemt, at vi skal aflevere vores 8. klasser til Toftegårdsskolen, har vi stadig et samarbejde med skolens ledelse og bestyrelse herfra. Et samarbejde, der går ud på principper for klassedannelse, herunder drøftelser mellem de afgivende lærer i ØB og de modtagende i Jerslev.

Vi har i øvrigt netop nu sammen med Toftegårdsskolen kontaktet børne- og kulturudvalget for at få igangsat en debat omkring skolestrukturen i kommunen. Dette har de meldt tilbage om, at det vil ske til efteråret samtidig med kommunepleanarbejdet.

Ole Bøgh Johansen

På borgermødet i Øster Brønderslev Forsamlingshus fremlagde arbejdsgruppen de foreløbige planer for et kommende borgerhus.

Både baggrund, indretning, faciliteter samt overslag over anlægs- og driftsøkonomi blev gennemgået, og der var en meget flot opbakning til at arbejde videre med planerne.

Det gør arbejdsgruppen så, men den afventer en afklaring i løbet af foråret/sommeren af, om den nuværende gymnastiksal inddrages til andre formål i forbindelse med skolerenoveringen. Først derefter er rammerne for det fremtidige arbejde lagt, og arbejdsgruppen håber på et samlet og sammehængende resultat, der kan blive til fordel og glæde for alle.

Et møde med Kulturudvalget viste, at der var politisk velvilje til projektet, bare det ikke forsinkede skolerenoveringen og gav højere anlægsudgifter, og det er arbejdsgruppen heller ikke interesseret i.

Per Drustrup Larsen

Øster Brønderslev Borgerforening

Endelig ny kokekone

Bestyrelsen for Forsamlingshuset kan oplyse, at det endelig er lykkedes at få en aftale i stand med en ny kokekone: Ruth Nielsen fra Østervrå. Vi håber meget, at byens og egnens borgere vil tage godt imod hende. Samtidig vil vi sige tak til Sonni, som har gjort det godt gennem mange år. Vi ved, det bliver et stort arbejde at løfte arven efter Sonni, men vi er sikre på, at Ruth nok skal klare det. Ruth får sin debut til fællesspisningen 12. marts. Ruth Nielsen kan kontaktes på tlf. 9895 1517 eller mobil 2426 2517.

Rock & Fadøl

22. marts er der endnu engang Rock & Fadøl i Forsamlingshuset, og igen i år er der lagt op til en rigtigt underholdende aften. Programmet for aftenen er lagt fast:

Aftenen begynder med opvarmning af stemmebåndene til en gang irsk musik. Herefter er der spisning, inden der spilles op til det lokale grandprix, hvor lokale vil forsøge sig som stjerne for en aften. Vinderen vil få overdraget et vandretrofæ. Herefter kommer en overraskelse på scenen, og efter den spiller ØB-Special op til dans, inden Homerunners slutter festen.

Sankthans

Der bliver igen i år holdt sankthans på festpladsen på Bålhøj, hvor der også sælges øl og vand og uddelt pølser. Hvem der bliver baltaler, ved vi ikke endnu, men hvis nogen har nogle gode ideer eller selv har lyst, kan man henvende sig til Borgerforeningen.

Vinderne af Borgerforeningens medlemskonkurrence blev: Christian Gjerløv - Poldervej, Kaja Andersen - Broagervej og Henning Kristensen - Hallundvej.

Borgerforeningen ønsker alle en god forsommer!

Øster Brønderslev Vandværk

**Ø. Brønderslev Vandværk
holder generalforsamling
torsdag 3. april 2003 kl. 19.30
i Forsamlingshuset.**

Har du et forslag eller andet der skal behandles på generalforsamlingen, vil bestyrelsen gerne have det 8 dage inden generalforsamlingen. Bestyrelsen ser gerne, at medlemmerne møder op til generalforsamlingen, sådan der kan komme flere bud og bemærkninger til, hvordan vandværket skal drives. Vandværket er blevet en halvstor virksomhed med 516 forbrugere, og kravene til driften er blevet skærpet gennem de sidste år. Så mød op til generalforsamlingen og hør nærmere om, hvordan det går, og evt. give jeres besyv med til, hvordan I gerne vil have det til at køre.

Vandprøver

Miljøcenter Vendsyssel tager flere gange om året prøve af det vand, Ø. Brønderslev Vandværk leverer til sine forbrugere, med det formål at værket til stadighed kan levere et godt og brugbart produkt. Prøverne bliver taget på værket eller hos en forbruger.

I langt de fleste tilfælde er der ingen bemærkninger til vandet, og det er generelt en god vandkvalitet, der er i Ø. Brønderslev, men ved sidste prøve, var indholdet af ilt i vandet lidt for lavt. Der var 4,6 mg pr. liter, og der må ikke være under 5 mg pr. liter. Årsagen til det mindre iltindhold menes at stamme fra et problem med et sprængt rør på vandværket, der gjorde, at vandet gik direkte fra grundvands-pumperne og ind i rentvandstanken, altså uden om diverse filtre. Dette brud var også årsagen til, at vandværket pludselig måtte lukke for vandet en aften plus noget af natten, så skaden kunne blive udbedret. Den sidste prøve viste også, at vandet har en pH på 8, at det indeholder 0,047 mg jern pr. liter (maks. er 0,2 pr. liter), samt at kimtallet var på 1 pr. ml. (maks. er på 200 pr. ml). Ligeledes var udseende klar og lugt samt smag normalt.

Kontrol af vandmålere

Alle vandværker skal have et kontrolsystem, der sikrer, at målerne fejlvistning højst er på plus eller minus 4%. Kontrol af målerne skal senest udføres, når målerne har

været opsat i 8 år. Så da det er ved at være 8 år siden, at hovedparten af Ø.Brønderslev Vandværks målere er blevet sat op, tager bestyrelsen fat om denne opgave. Kontrollen foregår på den måde, at målerne opdeles i partier. Ud af det enkelte parti udtages der så et antal målere, der så sendes til kontrol på et laboratorium. Laboratoriet kommer så med et resultat af kontrolmålingen, og der er 3 mulige resultater: 1) Målerne fungerer lige så godt som nye målere. Partiet kan fortsat være opsat i 8 år, hvorefter der skal foretages ny stikprøvekontrol. 2) Målerne er ikke helt så gode, som nye målere, men dog acceptable. Partiet kan fortsat være opsat i 4 år, hvorefter der skal foretages ny stikprøvekontrol. 3) Målerne dur ikke. Partiet skal udskiftes inden 1 år. Af et parti på 250 målere udtages der 29 til kontrol, og heraf må der max. være 3 målere med fejl.

Bestyrelsen vil i løbet af foråret udvælge og nedtage de målere, der skal indsendes til kontrol.

Knud Erik Sørensen

Hallund-Nyt

Generalforsamling i Hallund-Hollensted Borgerforening

Borgerforeningen afholdt ordinær generalforsamling den 21. januar i klubhuset, hvortil der mødte i alt 20 personer med bestyrelsen og Esben Heine fra Nordjyske. Formanden fortalte om de aktiviteter, bestyrelsen havde beskæftiget sig med i det forløbne år. Arrangementerne, som talte fællesspisning med sang, besøg på Eternitfabrikken og Hans Andersens minkfarm, Sct. Hansfest med salat og grillmad, ølsmagning, juletræs-tænding og julestue, var alle godt besøgt, hvorimod juletræsfesten ikke kunne samle så mange børn, så bestyrelsen overvejer en anden løsning for dette arrangement. Dreng- og pigeværkstedet har kørt godt med 12-14 børn og unge mennesker på hvert hold. Drengværkstedet har fået 40.000 kr. fra landdistriktpuljen, som der er indkøbt værktøj, cykler m.m. for. Pigeværkstedet har fået støtte fra kommunen med 2.000 kr., og der er også søgt penge til dem fra landdistriktpuljen, som der spændt ventes besked om. Borgerforeningen har haft politikerbesøg ved Karsten Frederiksen og Kim Toft, som har set på de dårlige veje, de slet vedligeholdte huse, busskuret m.m., og siden er krydset blevet hævet, men med dårlig effekt. Nu ventes der på "bump", som er blevet lovet i 2003. Om fremtiden for Borgerforeningen kunne formanden fortælle om det fortsatte samarbejde alle borgerforeninger i kommunen imellem, som der er bevilget en pulje på 250.000 kr. til. Hallund stiller forslag om renovering af den gamle legeplads ved "skolen", renovering og forskønnelse af pladsen ved SønderSIGs udmunding i Sølvgade og opsætning af byporte. Det er borgerforeningens ønske for fremtiden at sætte Hallund og Hollensted på dagsordenen i kommunen og medierne og gøre byen til et mere attraktivt sted for tilflyttere. Regnskabet kom ud med et lille

overskud. Arrangementerne har ikke givet det store overskud, men det har været vigtigere for foreningen, at der har været god opbakning. Ved hjælp af private lokale sponsorer til ølsmagningen og hjælp fra Sparekassen til juletræsfesten blev der et lille overskud. Efter valget ser bestyrelsen således ud: Eddy Marrup, formand, Merete Vadsager, kasserer, Gunnar Madsen, sekretær, Lilly Sørensen og Per Svenningsen. Suppleanter er Ove Kristjansen og Gunnar Grønning. Der blev vedtaget nogle få praktiske vedtægtsændringer, og der skal oprettes en jubilæumsfond, da foreningen har 75-års jubilæum i 2006. Aftenen sluttede med kaffe og "madder" og hyggelig sludder.

Sankthans fest i Hallund

Hallund-Hollensted Borgerforening arrangerer Sct. Hans fest igen i år i og ved Klubhuset på SønderSIG. Der bliver som sidste år fællesspisning med grillmad og salat, bål med båltales og efterfølgende kaffe, men det vil blive annonceret som sædvanlig.

"Apoteket" i Hallund solgt

Marianne og Hans Erik Gade, Hollenstedvej 23 har købt apoteket og Sølvgade 117 af Poul Johansen pr. 1. marts. De 2 huse skal fortsat være til udlejning - Sølvgade 117 skal have nyt tag og apoteket skal også på sigt repareres, men de agter at gøre det stille og roligt med nænsom hånd, så huset bevarer sit engang så smukke udseende. Omgivelserne vil de også gerne have gjort noget ved, men de har stadigvæk travlt med deres eget sted, som de har gennemrenoveret. Held og lykke!



Tirsdagsmotionisterne

Efter en vellykket gymnastiksæson er de fleste kvinder fra holdet nu parate til at lægge motionen udendørs. Tirsdagsmotionisterne starter sæsonen tirsdag den 1. april kl. 18.30 ved klubhuset på SønderSIG. Du kan gå, løbe, cykle eller spille petanque og husk, at hele familien kan deltage. Vandreturene er på stier, hvor også barnevogne kan komme frem, og hvis du vil cykle, kan lidt større børn sagtens deltage, og de mindre kan jo deltage i cykelstol. Hvis lysten går mere i retning af petanque, så lav en aftale med nogle stykker, så I kan spille, mens andre går. Det kunne være sjovt måske at lave en petanqueturnering. Når alle er kommet tilbage, er der mulighed for socialt samvær på terrassen. Som tidligere år forlægges motionen 1. tirsdag i måneden, startende med den 6. maj, til et godt udenbys sted, hvortil der køres i biler, og der medbringes kaffe, kage eller andet til bagefter. Det er mændene flinke til at deltage i, men de opfordres også til at deltage noget flittigere de øvrige tirsdage - motion er jo sundt.

Kraghede Rideklub

For 3. år i træk er det lykkedes os at samle et lille ridehold på Kraghede, nærmere betegnet Skarvadvej 227. Vi er en gruppe voksne piger, "koneholdet", + en ung pige, Liselotte, der alle har en hest og ønsker om at lære lidt. Derfor fandt vi for et par år siden på at samles en gang om ugen og få lidt undervisning. De undervisere, vi bruger, er friske hestepiger, der har redet i flere år og som kan give os tips og ideer til at komme videre med vores egne heste. I år har vi fået en aftale med Mona Andersen fra Sterup, der vil undervise os hver torsdag i sommermånederne.

Udover at få undervisning en gang om ugen mødes vi ofte, os der kan og har tid, og rider ud i naturen eller øver os på banen. Sidste år sluttede vi sæsonen af med et lille stævne, hvor vi red lidt dressur og sprang nogle simple spring. Til slut havde vi stafetløb i div. gangarter, gulerodsløb samt orienteringsløb. Vi får frisk luft, motion og hyggeligt samvær. En rigtig god måde at komme hinanden ved på.

Jette Vestergaard



B70 Hallund

Boldklubben B70 afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar, men den måtte desværre afbrydes, da det ikke lykkedes at få valgt en ny formand. Der afholdes derfor ekstraordinær generalforsamling onsdag, den 12. marts kl. 19 i klubhuset. Alle opfordres til at gå aktivt ind i jagten efter en ny formand, så der kan komme skub i klubben igen. Der må findes nogle mennesker, der er parate til at tage et fælles nap, så klubben kan løftes op, hvor den hører hjemme - eller skal der tænkes i helt andre baner - alle ideer og forslag er velkomne.

Øster Brønderslev-Hallund Pensionistforening

De kommende måneder har foreningen flere arrangementer:

Onsdag 19. marts kl. 13.30 er der hyggeeftermiddag i klubhuset i Hallund med sang, kaffe og gavespil. Pris: 30 kr. Bil afgår fra Øster Brønderslev kl. 12.50, Kraghede 13.05, Hollensted 13.15 og Hallund 13.20. Tilmelding senest mandag 17. marts kl. 12 til Lisbeth (9883 5180) eller Bente og Knud (9883 5097)

Onsdag 9. april kl. 13 er der hyggeeftermiddag i Øster Brønderslev Forsamlingshus med sang, kaffe og gavespil. Hele arrangementet er gratis. Bil afgår fra Kraghede kl. 12.15, Hollensted 12.25, Hallund 12.30 og Øster Brønderslev 12.45. Tilmelding senest mandag 7. april kl. 12 til Sparekassen (9881 1211)

Desuden har foreningen planlagt tøjdemostration i klubhuset Hallund 7. maj, kirkegang og kaffe 20. maj, sommerfest i Frederikshavn 11. juni og udflugt 25. juni.

Motto: "Troen kommer ikke af sig selv, men af det, der høres" (frit efter Paulus)

Påsken 2003

I påskedagene holdes der 3 gudstjenester i hver kirke, dog to hvert sted både Langfredag (korsfæstelsesdagen) og Påskedag (Opstandelsesdagen). De to gudstjenester Langfredag afholdes som liturgiske gudstjenester med deltagelse af medlemmer af kirkens kor.

De tomme stoles parade!

I efteråret var der her i sognene tilbud om "kristendom for voksne" med gennemgang af Jan Lindhardts lille katekismusbog. På åbningsaftenen imødesås fremmødet med spænding, men spændingen afløstes af tankefuld stilhed. Der kom nemlig ikke et øje. I betragtning af at der påstås at være en ny interesse for religiøse spørgsmål og endda kristendommen blandt danskerne, så kan den påstand altså ikke bekræftes herfra. Nye studiekredstiltag må nu afventes forslag og ønsker fra jer, medlemmerne.

Forårskoncert i Ø. Brønderslev Kirke

I lighed med tidligere år holdes der også i år forårskoncert i Ø. Brønderslev kirke. Det sker tirsdag den 13. maj, hvor organist Vladimir Gaidai, Brønderslev, er solist på både orgel og ikke mindst harmonika, som han trakterer så virtuost, at der går frasagn om det i hele landsdelen. Også kirkens voksenkor under ledelse af Karen Jensen bidrager til koncerten, der hører til de sikre forårstegn og uden tvivl bliver lige så vellykket som tidligere år.

Arrangementer

Onsdag den 26.marts kl.19.30.
Offentligt budgetmøde for Ø. Brønderslev sogn i konfirmandstuen.

Torsdag den 27. marts kl.19.30:
Forårsmøde i konfirmandstuen. Sognepræst Arne Holst-Larsen, Vrensted, beretter om "Vandringer i 'Politiken' " og om, hvad man kan finde i bladets spalter.

Torsdag den 8. maj kl.19.30:
Offentligt menighedsrådsmøde i konfirmandstuen.

Tirsdag den 13. maj kl.19.30:
Forårskoncert i Ø. Brønderslev kirke med Vladimir Gaidai og kirkekoret.

Tirsdag den 20. maj kl.14.00:
Pensionistsammenkomst i kirken, derefter kaffe i konfirmandstuen med foredrag (emne senere).

Tirsdag den 17. juni kl.19.00:
Offentligt menighedsrådsmøde for Hallund sogn i Spejderhuset på Sønderstig.

Tirsdag den 24. juni kl.19.30:
Offentligt menighedsrådsmøde for Ø. Brønderslev sogn i konfirmandstuen.

Gudstjenester

| | Ø. BRØNDERSLEV KIRKE | HALLUND KIRKE |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 16.03. | 14.00 | 10.15 |
| 23.03. | 10.15 | 14.00 |
| 30.03. | ingen | 14.00 (Isaksen) |
| 06.04. | 14.00 | Ingen |
| 13.04. (Palmesøndag) | 10.15 | 09.00 |
| 17.04. (Skærtorsdag) | 10.15 | Ingen |
| 18.04. (Langfredag) | 09.00 (kor) | 10.15 (kor) |
| 20.04. (Påskedag) | 10.15 | 09.00 |
| 21.04. (2.påskedag) | Ingen | 10.15 |
| 27.04. | Ingen | 10.15 (konfirmation) |
| 04.05. | 10.15 (konfirmation) | Ingen |
| 11.05. | 09.00 | 10.15 |
| 16.05. | 10.15 | 09.00 |
| 18.05. | Ingen | 10.15 |
| 20.05. | 14.00 | Ingen |
| 25.05. | 10.15 | 09.00 |
| 29.05.(Kr. Himmelf.) | 10.15 | Ingen |
| 01.06. | 19.30 (Isaksen) | Ingen |
| 08.06. (Pinsedag) | 09.00 | 10.15 |
| 09.06. (2.pinsedag) | 10.15 | Ingen |
| 15.06. (Trinitatis) | 09.00 | 10.15 |

Når intet andet er angivet, har sognepræsten tjenesten.
HUSK : Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012.



"Den retfærdige krig"

I traditionelle udgaver af den kristelige etik støder vi på overvejelser om fænomenet "den retfærdige krig", som på det sidste er blevet pudset op igen i forbindelse med Irak-krisen. Således har en del kirkesamfund verden over afvist, at en krig mod Irak kan falde ind under betegnelsen "retfærdig krig", og har dermed brugt dette klassiske begreb i en ny sammenhæng.

I skrivende stund (sidst i februar) vides ikke, hvordan den aktuelle krise omkring Irak udvikler sig, og hvor den ender. Men derfor kunne man jo godt overveje argumenterne om en evt. krig og anvendelsen af et begreb som "retfærdig krig" i en kristen sammenhæng.

Til en begyndelse kan man hævde, at den ikke-voldelige stil, som Jesus praktiserede, lægger nogle forudsætninger og bindinger, som ikke er sådan at komme uden om. I de første århundreder af kirkens historie er der mange eksempler på, at de kristne ikke svarede på den vold, de blev udsat for fra omverdenens side. De vendte den anden kind til, så at sige. Og det er da også et særdeles rosværdigt svar, så længe det blot gælder én selv, eller det gælder sagen, Kristi sag. For den kan ikke bringes til sejr med vold og våben, det ville være

helt ude af trit med Jesus selv, ja en selvmodsigelse, der råber til himlen. Derfor har kirken som fællesskab og bærer af kristendommen altid kun Ordets sværd til rådighed, ikke fysiske sværd. Og var også oldkirkens udgangspunkt. Uden at det dog på noget tidspunkt førte til en principiel pacifisme i forhold til samfundets indre og ydre konflikter, for det gjorde det ikke. Således var der professionelle soldater blandt medlemmerne i de ældste kristne menigheder.

I 325 blev kristendommen statsreligion i Romerriget og siden i de fleste andre europæiske lande. Og det betød nye udfordringer. Hvis man ikke helt ville afsondre sig i forhold til sin samtid og omverden, så blev man nu nødt til at tage stilling til det verdslige livs foreteelser og konflikter. Efterfølgende førte indre og ydre uro – f.eks. de hedenske vikingers hærgen – til, at kirker og klostre, våbenløse og lette ofre som de var, fik behov for beskyttelse fra "det verdslige sværd". Altså fra kongemagten eller lokale stormænd. Og til sidst endte det med, at paven og lokale biskopper fik deres egne større eller mindre hære/ "bodyguards" som led i kirkens verdsliggørelse op gennem senmiddelalderen.

Men udgangspunktet var imidlertid

stadig ret generende for al denne våbenraslen. Og der er da også løbende indre kritik af udviklingen og overvejelser om kristenfolkets forhold til krig og våbenbrug, både i den katolske kirke og siden, da reformationen kom, i de nye kirker. Martin Luther udgav således i 1520'erne et skrift om, hvorvidt en kristen kan være soldat. Meget kort fortalt var Luthers konklusion, at hvis fyrsten kaldte sammen for at påbegynde en angrebskrig mod et naboland, så måtte et kristenmenneske sige "nej", uanset de personlige omkostninger (fængsel, offentlig piskning o.l.), men hvis derimod fyrsten kaldte de våbenføre mænd for at forsvare hjem og fædreland mod en fremmed angriber, så må man stille op, siger Luther. Her er det altså den klassiske formel om, at angreb er forbudt, men selvforsvar tilladt, der ligger bag Luthers skelnen. Og man må jo sige, at hvis de kristne i Europa havde efterfulgt Luthers vejledning i de forløbne 480 år, så havde vor verdensdel været et væsentlig fredeligere sted at opholde sig, end den faktisk har været. Men bemærk: Luther afviser hverken våbenbrug eller våben træning.

Hvor anvendelig Luthers skelnen så er i dag, er imidlertid et stort spørgsmål. Takket være den teknologiske udvikling har man jo i dag fået masseødelæggelsesvåben, der er aldeles forfærdelige, og hvor bare besiddelsen af den slags våben kan være en frygtelig trussel mod mere fredelige lande i en region. Især hvis de våben kontrolleres af en skruppelløs despot. Derfor har tanken om "den præventive forsvarskrig" vundet udbredelse, dvs. hvor man angriber for at forhindre en bestemt stat i at erhverve bestemte våben. Dermed påberåber man sig at måtte angribe for at forsvare sig. Her falder så Luthers skelnen helt sammen, for her bliver forsvar og angreb til det samme, så der er altid god grund til at gå argumenterne for den slags præventive krig kritisk igennem.



Men nogen principiel afvisning af brug af våben og krig har de førende kirkesamfund således aldrig indladt sig på. Man har i stedet argumenteret mod angrebskrigen, men for forsvarskrigen. I erkendelsen af, at man må kunne forsvare sig over for det internationale samfunds bisser og rovdyr. Dvs. i erkendelsen af verdens realiteter, at også mørke kræfter driver deres spil i mennesker. Deraf kommer ideen om den "retfærdige krig", som nu igen er kommet i spil, og som traditionelt knytter sig til den klassiske skelnen mellem forsvars- og angrebskrig. Uden at man måske helt har gjort sig klart, hvor vanskelig den moderne teknologi har gjort den skelnen. Desuden kan man indvende, at selve udtrykket "den retfærdige krig" næsten er for "pænt".

For sagen er, at der overhovedet ikke findes retfærdige endsige gode krige. Krige er altid beskidte, blodige, menneskeligt fornedrende og svære at styre i alle detaljer, så der altid er uskyldige ofre. Det gælder uden undtagelse alle krige.

Men uanset det, selvom ingen krige, hverken kan betegnes som gode eller retfærdige, så er der krige der er nødvendige. Der findes lederskaber eller politiske arbejdsmetoder, der er så umenneskelige, at det opvejer krigens onder at søge dem fjernet. Det indrømmes da også i diskussionen om Irak-krigen af dem, der taler om, at krig må være sidste udvej. De afviser altså ikke at gribe til krig og dermed heller ikke, at man må have "værktøjskassen", dvs. tilstrækkelig med våben og soldater, på plads til en krig. De er ikke principielt afvisende over for enhver krig, men det er for dem et spørgsmål om timing, hvornår den sidste udvej er nået og må bruges.

Selvfølgelig kan der gå en hel masse politik og taktik i den slags diskussioner om, hvornår alle muligheder er udtømt. Og det kan man være rolig for også sker i den løbende internationale strid om Irak-spørgsmålet. Der er store økonomiske og politiske interesser,

der ikklædes fredsviljens lette og førende gevandter i en sådan situation. Men alle - bortset fra en fåtalig skare af 100%-pacifister, der afviser al våbenbrug - erkender, at det kan være nødvendigt at gribe til krig.

Hvad gør så en krig nødvendig. Det må man have nogle pejlemærker på, når man vil godtage, at det kan være påkrævet at anvende militær magt. Imidlertid er det svært at give fuldstændig nøjagtige anvisninger på, hvornår en sådan nødvendighed er indtruffet. Det afhænger jo bl.a. af, hvilke troværdige informationer man har om, hvad der faktisk foregår og i hvilket omfang. Således finder man måske først ud af et regimes umenneskelighed, når man står inde på dets landområde. Eller der kan være ideologiske blokeringer, der gør, at folk benægter fakta eller forsøger at skabe tvivl om de oplysninger, der foreligger. Det gjaldt således en hel del "troende" kommunister i Sovjetunionens storhedstid. Eller nynazisternes forsøg på at benægte udryddelseslejrene trods bjergevis af dokumentation.

Når jeg således vil pege på to kriterier for den nødvendige krig, så vil man altid i den konkrete situation kunne få en diskussion om de foreliggende informationer, især når der tales om kriterium 2.

Kriterium 1, der kan tjene som løftestang for at erkende, at en krig

er nødvendig, også blandt kristenmennesker, det er, når man har at gøre med et styre, der tydeligvis optræder klart aggressivt overfor sine naboer. Aggressionen kan også ske i form af, at man forsøger at hindre det internationale samfunds adgang til vitale råvarer eller at hindre den fri trafik til lands eller til søs, dvs. tager verdensøkonomien som gidsel for egne magtambitioner.

Kriterium 2 må være, at vi har at gøre med et styre, der betjener sig af decideret folkemord på etniske minoriteter af en vis størrelse, eller under forskellige påskud tydeligvis forbereder et sådant. Også her må det være berettiget, at en international koalition af lande griber ind med militær magt.

Som sagt kan man altid diskutere, hvor grænsen skal gå, hvornår den er nået, men der er efter disse kriterier rent ud sagt ikke mange af det 20. århundredes mange krige, der vil kunne betegnes som nødvendige. Kun krigen mod Nazityskland fra 1939-45, 1. Golfkrig og krigen i Eksjugoslavien er oplagte. Derimod er der måske et par tilfælde, hvor man burde have grebet ind, men ikke gjorde det (Under de tyrkiske massakrer på armenierne i begyndelsen af 20'erne, i tilfældet Pol Pot-styret i Cambodja i 70'erne, Rwanda-massakren midt i 90'erne).

Fortsættes.....

for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

Fortsat fra forrige side...

Desværre er det tit nemmere at se en krigs nødvendighed i fortiden end i nutiden, for m.h.t. fortiden kan man se tingene i baglogskabens klare lys, eftersom informationer altid flyder rigeligere efter en krig end før en.

På den anden side er det nødvendigt, at man i den internationale debat får stillet nogle krav til især stormagterne. Om de så vil høre efter er en anden sag, men hvis tilstrækkeligt mange bakker op om internationalt anerkendte kriterier, så har det dog en pris at gå sine egne veje. Irakrisen har til nu (slutningen af februar) i hvert fald vist, at der er mange ting i det internationale samfund, der er brug for at få drøftet, hvis en international retsorden engang skal se dagens lys.

Her må også kristenfolket og deres kirker lade deres røst høre. Ikke for en betingelsesløs pacifisme, der kan være mere katastrofal eller umoralsk i sine virkninger end en militær indgriben, men i erkendelse af, at storpolitikken har det med at fremavle rovdyr, som man ikke kan lade gå frit omkring, men må sætte i bur.

Dog – den slags beslutninger er aldrig lette, men hvis man stadig vil være en del af det menneskelige samfund, så undgår man ikke at tage stilling. Heller ikke de kristne. Selv om valget så står mellem pest og kolera, og der kun er grå nuancer og ingen hverken helt sorte eller helt hvide at se. Da må der tages en afgørelse og handles efter det. Når man vurderer, at en krig er et mindre onde end resultatet af at sidde med hænderne i skødet vil være det. Den vurdering kan selvfølgelig være forkert, som alle menneskelige domme og vurderinger kan det. Men det understreger jo kun vores udleverethed til Guds dom, dvs. Guds nåde og barmhjertighed. Vores afhængighed af syndernes forladelse. Både i denne sag, som i så mange andre.

/SGR.

Konfirmander 2003

Følgende forventes konfirmeret i Hallund kirke den 27. april kl. 10.15:

Carina M. Nielsen, Sølvgade 3, Hallund.
Malene S. Larsen, Hebbelstrupvej 84, Hallund.
Marie Villadsen, Kærmindevej 1, Ø. Linderup.
Lisbeth Simonsen, Dannevirkevej 4, Ø. Brønderslev.
Anita S. Jensen, Røverstuen 63, Hallund.
Ann Nanna Kjær, Hallundvej 323, Hallund.
Karen Marie Thing, Hvilshøjvej 246, Gl. Hvilshøj.
Chanita Christiansen, Hallundvej 287, Hallund.
Anne W. Sejlund, Hollenstedvej 207, Hollensted.
Anders Pedersen, Bakkelyvej 16, Hollensted.
Bjørn Pedersen, Bakkelyvej 16, Hollensted.
Kasper Christensen, Hollenstedvej 143, Hollensted.
Erik Johannes Jönsson, H.C. Andersens Alle 16, Brønderslev.
Tobias Holm, Sølvgade 96, Hallund.

Følgende forventes konfirmeret i Jerslev kirke den 4. maj kl. 11.00:

Kenneth Vang Nielsen, Kjøskevej 7, Hallund

Følgende forventes konfirmeret i Ø. Brønderslev kirke den 4. maj kl. 10.15:

Laura Drustrup Larsen, Buurholtvej 47, Ø. Brønderslev.
Anna Sloth Jensen, Engvej 9, Ø. Brønderslev.
Anita Hjerringgaard, Elmevej 90, Ø. Brønderslev.
Mette T. Johansen, Dannevirkevej 3, Ø. Brønderslev.
Kristine L. Hansen, Linderupgårdsvej 27, Ø. Brønderslev.
Anne Jespersgaard Løth, Gråstenvej 9, Ø. Brønderslev.
Pernille Villadsen, Bålhøj 24, Ø. Brønderslev.
Carina Bertelsen, Bålhøj 8, Ø. Brønderslev.
Peter H. Pedersen, Nibstrupvej 92, Ø. Brønderslev.
Dennis Ilum Jensen, Istedvej 10, Ø. Brønderslev.
Jesper M. Sørensen, Hvilshøjvej 194, Ø. Brønderslev.
Kasper S.J. Schumacher, Poppelvej 13, Ø. Brønderslev.
Anders Dam, Husumvej 7, Ø. Brønderslev.
Morten Bo G. Thomsen, Kappelvej 3, Ø. Brønderslev.
Mathias Langbak Christensen, Fyrrevej 28, Ø. Brønderslev.

Kirkelige adresser

Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne:

Stig G. Rasmussen, Elmevej 85, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1025

E-mailadresse: SGRA@km.dk

Organist, begge sogne:

Karen Jensen, Ørnevej 13, Brønderslev, tlf. 9882 0702

Kirkesanger, begge sogne:

Poul Kristiansen, Gjerndrupvej 15, tlf. 9881 1169

Graver, Ø. Brønderslev:

Leif Nielsen, Elmevej 79, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1318

Graver, Hallund:

Nikolaj Bjørn Hansen, Tjørnevej 9, tlf. 9883 5375

Formand for menighedsrådet, Ø. Brønderslev:

Uffe Ziegler, Engvej 25, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1072

Kirkeværg, Ø. Brønderslev:

Hanne Gadensgaard, Hvilshøjvej 208, tlf. 9881 1105

Formand for menighedsrådet, Hallund:

Niels Peter Kold, Hebbelstrupvej 11, tlf. 9883 5359

Kirkeværg, Hallund:

Anette Villadsen, Steffenhøj 47, Hallund, tlf. 9883 5342

Der bor en maler på Kraghede

At Jes Vestergaard, der bor på Skarvadvej 227 på Kraghede, er blevet freelance kunstmaler, har nok aldrig overrasket den nærmeste familie. Lige som sin far er Jes uddannet elektriker, men da han som barn voksede op med kunst, fordi faderen malede i sin fritid, fik han tidligt lyst til at tegne. Faderen malede landskaber og portrætter, og disse billeder var ikke kun forbeholdt familien, de blev set af et større publikum på udstillinger. For Jes blev det derfor naturligt at tegne, da han var barn, men interessen var alligevel ikke så stor, at han brugte hele sin fritid på at tegne/male. I stedet for brugte han tiden på fodbold, og først som voksen fandt han den gamle interesse frem, da han for 10 år siden fik akvarelfarver i julegave.

At male har for Jes Vestergaard betydning som et modpol til hans almindelige lønarbejde, idet han i det daglige arbejder som elektriker med lyst-yachter på Danyard i Aalborg. For 10 år siden startede han i det små med at lave akvareller og fortsatte med oliemaling med naturalistiske motiver. Undervejs fik han stor hjælp og inspiration fra to sider. Jes tog et aftenkursus i maleteknik hos Shimon Sanfi, hvor han arbejdede disciplineret med at gøre et arbejde færdigt fra gang til gang. Via kurset lærte Jes, at det at male var et håndværk, som skulle læres fra bunden af, og denne indstilling smittede også af på hans valg af motiver. Han gav sig ikke i kast med at imitere gamle guldaldermalerier, der krævede megen ekspertise og øvelse. I stedet for valgte han de simple og nære ting som f. eks æbler eller bananer. Gennem disse motiver kunne Jes lære lige så meget om teknik og lyslægning, som hvis han havde givet sig i kast med mere komplicerede motiver, og netop denne opfattelse af hans arbejde med farver og lærred afspejler hans indstilling til det at male: "Det vigtigste er at kunne se". Også afdøde kunstner Otto Møller har haft stor betydning for, at Jes i dag er nået så vidt med sin kunst. Jes deltog ganske vist ikke i nogle af de kurser, som Otto Møller afholdt, men Otto Møller hjalp Jes med at få sine værker ind på den udstilling, som

hvert år afholdes i Jerslev i efterårsferien. Derefter er det bare gået stærkt for Jes.

Hvis man betragter de værker, Jes har hængende rundt om i sit hus – og især i sit atelier oppe under taget, hvor lyset er optimalt for en kunstmaler – er det nok de lyse farver, der er fremherskende, men han forsøger hele tiden at få nye farver på paletten, så i øjeblikket prøver han kræfter med de mørkere nuancer på sine billeder, hvis motivvalg spænder vidt. Der hænger mange små billeder på væggene, dem bruger han ofte til at prøve nye ting af på med hensyn til lys og farver. En del af disse små billeder er fra Løkken og Lønstrup og er til en pris, som alle kan betale, men også de store lærreder har han givet sig i kast med. Mange af dem er fascinerende med motiver fra hverdagslivet i større byer. En spændende indfaldsvinkel er hans bevidste brug af forretningsvinduer til at spejle livet på gaden. Disse billeder opstår ofte efter fotografier, som Jes har taget på travetur i byer, men fotografiske og naturalistiske er de nok ikke. Med hans egne ord sker der hele tiden en udvikling, han bliver modigere, og dette mod afspejles i hans motiv- og farvevalg. Den første store udstilling i Jerslev, som han deltog i, er i årenes løb blevet fulgt op af andre. Mange er faldet for hans penselstrøg, og i 1999 valgte Brønderslev Kommune et af Jes Vestergaards billeder som motiv på kommunens julekort.



Olie 14x28 cm.



Olie 14x14 cm.



Olie 14x14 cm.



Olie 14x14 cm.



Olie 14x14 cm.



Olie 28x28 cm.

Hvis man ønsker at se flere billeder, end en udstilling kan byde på, så skulle jeg hilse og sige, at man altid er velkommen til at besøge ham på hans privatadresse. Af og til holder han åbent hus – i december dukkede der til hans overraskelse ca. 150 besøgende op – men man er også velkommen, selv om der ikke er åbent hus. I så tilfælde vil det være en god idé at ringe i forvejen. Et besøg i atelieret bliver ofte brugt af mennesker, der søger inspiration til gaver. Her kan man i ro og mag vælge en gave ud, og falder billedet ikke i modtagerens smag, kan det altid byttes.

Kirsten Agesen

Velkommen til!

Sølvgade 69

Inger og Kurt Vandkjær har overtaget Sølvgade 69 i efteråret, men flyttede først endeligt ind sidst på året. De kommer fra Århus, hvor Inger er født, men Kurt stammer fra Hjørring-kanten, nærmere betegnet Vandsted Mark mellem Sct. Knuds By og Bagterp. Vandkjær er et gammelt slægtsnavn, som stammer fra Mygdal. Kurts stedmor, Agnes, er født på "Godset", som tidligere var et husmandssted, så Kurt føler sig knyttet til landsdelen og var forbi Sølvgade 69 nogle gange og blev mere og mere varm på tanken om at købe det. De har lyst til at føre huset tilbage til det oprindelige udseende, men mangler nogle oplysninger og eventuelt billeder, så hvis nogen i Hallund skulle være i besiddelse af noget, er de meget interesserede i det. De overtog huset med en del inventar fra forretningen og nogle møbler fra privaten og det meste har de fået indpasset i de små hyggelige stuer. Der forestår en del arbejde i overetagen, som de gerne vil indrette med kontor og værelser. I haven er de spændte på at se, hvad der kommer op, og de skal have fædet en del træer, så der kan komme lys ind.

Inger er pædagog med specialpædagogik og har taget en 1-årig diplomuddannelse og har i mange år arbejdet med 2-sprogede børn, handicappe børn og børn med familiemæssige problemer. Derved kom hun i kontakt med en 3-årig dreng, Mohamad, hvis forældre stammer fra Palæstina og Libanon. Han er nu 10 år og født i Danmark, men har ingen forældre mere, så han bor sammen med sine 9 søskende, hvor den ældste pige er 23 år og fungerer som mor for resten. Inger er kontaktperson til Mohamad, og hun betragter ham som sin "plejesøn". Han kommer på besøg i Hallund så tit, det er muligt, men Inger glæder sig til, at Mohamad bliver så stor, at han selv kan tage toget. Inger har haft noget vikarbejde i en Dus-ordning, som hun er meget glad for – hun har ikke tidligere arbejdet med store børn, men vil gerne have fast arbejde et sådan sted, da hun døjer lidt med rygproblemer af at slæbe med de små børn. Kurt er aftenvagt på et plejehjem i Århus med få fastboende brugere, men de fleste brugere er der på en form for aflastning, indtil der kan findes en anden bomulighed for dem andetsteds. Derudover har han noget logistikarbejde ved avisdistribution, sørger for, at aviserne kommer ud de steder, hvor budene svigter, så det er ikke hver dag, han når til Hallund. Kurt har forsket meget i miljø og indeklima og har et firma, der hedder van Consult, der beskæftiger sig med planter, der renser luften eller rettere renser luften med vand og renser vandet med planter. Planterne står ikke i jord, men i nogle granuler, hvor en vandindikator sørger for den rette vanding – de har nogle flotte planter og det er et meget spændende produkt. På grund af Kurts store interesse for miljø, menneske- og dyrevelfærd, er han sponsor for en kæmpe tukan i Aalborg Zoo, ligesom han har stillet nogle af sine planter op i Zoos cafeteria.

Velkommen til Hallund og held og lykke!

Elmevej 58

Den gamle smedie blev hurtigt handlet, og Smed-Arne er flyttet til pensionistboligerne på Sankelmarksvej. Den nye ejer hedder Lars Tornøe (33) og er også udlært smed, men har også været i mange andre brancher. Han er nu lærer på Christiansminde i Serritslev. Han overtog huset 1. marts og er allerede godt i gang med at renovere underetagen. I sin fritid er han aktiv i Det Danske Spejderkorps.

Elmevej 71

Her bor Tom Christensen (28). Tom kommer fra Aalborg, hvor han har boet i 7 år, men han stammer oprindeligt fra Brønderslev. Han er udlært murer og arbejder i øjeblikket på Sjælland for muremester Erik Pedersen i Suldrup, dette vil han dog snart stoppe med for at færdiggøre huset. Tom bor alene sammen med sin hund.



Broagervej 13

Anja Mathiasen og Christian Rasmussen er lige flyttet ind i huset. Sådan set er de begge bare flyttet "hjem", for Anja kommer fra Hallund, og Christian kommer fra Ø.B., de har bare været udenbys for at hente lidt inspiration - og finde hinanden. Anja er nu daglig leder af "Bog og Ide" i Brønderslev, og Christian er ansat i "Bog og Ide" i Frederikshavn. Da de før boede ovenpå forretningen, har det været noget af en lettelse at komme væk fra den, da det så er lettere at slappe af i fritiden. Vi vil ønske jer velkommen tilbage!

Poldervej 21

Her byggede de forrige ejere Karen Hedelund og Erik Madsen for få år siden ny beboelse. Nu bor Helle Aagaard Hansen og Per Henrik Jensen her med deres tre børn, to heste og to puddelhunde. De er flyttet hertil fra Brønderslev, men er godt kendte med området. Helle arbejder som aftenvagt på Elmehøj, og Per, der er post i Brønderslev, har for et par år siden spillet oldboys fodbold i ØBI et enkelt år, og Pers far, Jens, gik i flere år post i Øster Brønderslev i 1970'erne. Børnene er: Annika på 17 år går i gymnasiet, Lasse på 13 år går i 6. klasse i Brønderslev, og Nikolai på 2 år. Familien kom hertil til nytår, og er ved at komme i orden. De er faldet rigtigt godt til i huset, som de faldt for, fordi det passer til familiens behov med bl.a. god plads til familiens heste, som de har indrettet bokse til i stalden. Nikolai er lige begyndt i lokal dagpleje, og Lasse spiller allerede håndbold i ØBI.



Familienyt fra Hallund

Pædagog Per Norman Jensen og pædagog Lone Vang Petersen, Follingsvej 7, Aalborg blev 23. november 2002 gift i Skalborg Kirke. Samme dag blev datteren Anna Sofie døbt.

Tina og Per Jensen, V. Starengsvej 616, Brønderslev fik søndag 9. februar datteren Johanne Jensen døbt i Thise Kirke.

Per Norman Jensen og Tina Jensen er søskende og er opvokset Nørrebro 4 i Hallund.

Nye seniorboliger på Broagervej

Tømrermestrene Leo Brander og Peter Kristensen, der sammen har firmaet Byg-Nord i Brønderslev, starter til maj med byggeriet af 2 dobbelthuse på Broagervej 15-17. De 4 boliger er hver på 93 m² og indeholder værelser, badeværelse, køkken, bryggers, stue og entre. Boligerne bliver opført i røde teglsten med røde betontagsten. Der bliver monteret zinktagrender og isat trævinduer. Boligerne er ikke til leje men salg, og prisen er endnu ikke helt fastlagt. Firmaet Byg-Nord har adresse i Brønderslev, og laver alt inden for tømrer- og snedkerarbejde, men har specialiseret sig i markiser og solskærme, som de køber hjem fra Belgien. Er man interesseret i boligerne på Broagervej, kan man få indflydelse på indretningen. Man kan henvende sig til Byg-Nord eller HOME i Brønderslev. Se også www.byg-nord.dk



Hytten i træet

Der er sikkert mange små og store drenge, som misundeligt kigger mod det sidste hus på Granvej. Der har bedstefar Heine Thomsen bygget en imponerende træhytte til sit barnebarn. Hyttens gulv ligger ca. 3,5 m over jorden, og ad sikker adgang fra en veludført trappe, befinder man sig i et lukket rum på 1,5x1,5m. med vinduer i både væg og tag, og herfra kan man gå ud på altanen. Fra altanen har man en formidabel udsigt over det meste af byen og op til vandtårnet i Brønderslev. Og når barnebarnet mangler lidt saftvand eller andet godt fra fru Jyttes køkken, bliver det hejset op i en kurv, der er monteret i hytten. Heine og Jytte bruger den også til at nyde udsigten sammen med en kop kaffe.



Ny frisørbutik

Nede i den gamle grillbar kan man gå hen og blive så pæn. I den ene halvdel kan vi stadig få sommerkulør, men i den anden, kan vi nu få krøllerne sat. Her har Carina Hald fra Skagen nemlig lige fået indrettet frisørsalonen, "Hair Style". Carina, der er 28 år, har tidligere været medhjælp i en frisørsalon i Aalbæk, og det har givet hende "blod på tanden" til at blive uddannet som frisør, hvilket hun lige har afsluttet i Aalborg, og da hun så flyttede til Øster Brønderslev med kæresten, Morten Raal, opdager hun, at her ingen frisørsalon er, så hun får lyst til at starte for sig selv. Der skulle også være grundlag for det, hvis vi andre bare tør slippe vores "gamle" frisør.

Det er ikke uden grund, at Carina har kaldt sin salon for "Hair Style", da hun kan tilbyde os hjælp til vores helt personlige hårstil. Hun kan klippe hår og skæg, krølle og farve både mænd, kvinder og børn, og har du problemer med hårplejen, så kan hun også vejlede dig i det. Dette kan Lokalbladets udsendte medarbejder konstatere, (og her burde der være bragt "før og nu"- billeder).

Fritid er der ikke meget tilbage af når butikken, kæreste og barn har fået deres opmærksomhed. Held og lykke med det!





Erindringer fra Øster Brønderslev

fortalt af Niels Clemmensen

Min fars første embede som præst var i Vejgård ved Aalborg, hvor han blev ansat som personlig hjælpepræst for min mors far, der var sognepræst. Men da min bedstefar døde ganske pludseligt et års tid senere, stod min far uden arbejde. Da pastor Larsen i Øster Brønderslev skulle have en længere sygeorlov, blev min far konstitueret i embedet.

Han tog rutebilen fra Aalborg hver dag, og han fik hurtigt et godt forhold til sognet. Det blev efterhånden klart, at pastor Larsen måtte trække sig tilbage, og embedet blev ledigt. Da opsøgte tømrer K. P. Jensen min far en dag og sagde, at de i menighedsrådet havde talt om, at de ville opfordre ham til at søge stillingen. Og sådan gik det til, at min far blev fast ansat i Øster Brønderslev og Hallund pastorat i september 1952. Der er en lille ordveksling fra den tid, min far tit har fortalt. Han var endnu så ny i sognet, at der stadig var mange, der ikke kendte ham. En dag havde han været til en fødselsdag på Alderdomshjemmet. Da var der en gammel kone, der sagde: "Hvem er dæj oeng maj, der stor der?" Og min far svarede, at det var præsten. Så sagde hun: "Så ka maj da sæej, at suelen dæj skjænner på skjihuwst!" Det fortæller noget om en gammel-dags ærbødighed overfor præstestillingen og alt det, som den repræsenterer.

Jeg kom til verden nogle få dage før jul 1952. Det skete på Brønderslev sygehus. Mine tre søskende er født derhjemme. Min mor blev kørt til sygehuset i ambulance. Min far sprang ind i ambulancen uden at tænke på sin påklædning. Han holder stadig væk af at fortælle om, hvordan han måtte gå hjem midt om natten i sutsko og snesjap! Der er noget fantastisk ved at være barn – og noget fantastisk livsberkraftende ved det. Barnet gør hele

tiden nye opdagelser og finder ud af, at verden bliver stadig større og mere og mere spændende. Jeg

husker f.eks., hvordan vi legede på gulvet efter aftensmaden, mens de voksne endnu sad ved bordet. Vi spiste altid i den lille stue ved siden af køkkenet. Ved siden af var der en større stue, der blev brugt som spise-stue, når der var gæster. Imellem de to stuer var der en skydedør. Jeg husker, hvordan vi tog mod til os og kravlede ind i mørket i den store stue ved siden af. Det var noget med at skyde hjertet op i halsen, for det var nu ikke helt trygt at være derinde i mørket, selvom der kom lys gennem den åbne dør, og de voksne sad inde ved spisebordet. Men jeg husker stadigvæk den fornemmelse af ikke bare at have overvundet en forhindring, men også at have overvundet sig selv. Verden var blevet større.

Den samme oplevelse husker jeg fra haven. Den var jo en herlig tumleplads for børn. Jeg husker stadig første gang, jeg begav mig ud i skoven alene med min søster i hånden og den pirrende fornemmelse: Kan vi finde hjem? Jeg var jo den ældste og fornemmede ansvaret! Men efterhånden "erobrede" vi haven og skoven og kendte hvert et træ og hver en busk. Der stod et gammelt kroget træ længst mod vest ved Nørgaards hestestald. Det må være flere hundrede år gammelt. Det var bøjet af vinden og sendte sine grene langt mod øst. Vi kaldte det "den gamle eg". Det udtryk rummede en masse spændende mystik. Stor var vores skuffelse derfor, da vi fik forklaret, at det træ ikke var en eg, men en bøg. Så måtte vi finde på et nyt navn. Fra da af hed det Elefanttræet. Det var rigtig godt at klatre i – og at sidde i – og at snakke i!

Omkring ved 6-års alderen skete der en stor udvidelse af min verden. En dag, jeg løb rundt i haven, kom jeg hen til Elefanttræet. Der stod en dreng på min egen alder med en

spand og en kalkkost og var i gang med at hvidte hestestalden. Den er bygget ind i skrænten, så de nederste tagsten er kun en meter over jorden. Det var Johan Nørgaard. Vi kom i snak, og i de følgende år var vi sammen næsten hver dag. Nørgaard var det første hjem, jeg lærte at kende ud over mit eget. Det var jo et landbohjem og dermed helt anderledes end hjemme hos os. Det var jo i slutningen af 50'erne, så der var stadigvæk folk på gårdene. Jeg tror, der i hvert fald i perioder var to piger og en forkarl og en andenkarl og måske også en daglejer, og så var der Lehman, eller Leser, som han blev kaldt. Det var egentlig utroligt, hvad han kunne klare i dagligdagen med et kunstigt ben. Der var med andre ord et vældigt liv. Jeg var tit med i marken, når der var lejlighed til det. Der var altid en god stemning, når mange mennesker udførte et stykke arbejde i fællesskab. Især i høstens tid var der brug for så mange hænder som muligt. En gang var Johan og jeg alene med karlene i marken. Vi var ude ved en roekule. Da blev karlene uenige om et eller andet, og de kom op og slås. Det var lidt voldsomt, og det var to meget stille drenge, der kom med hjem.

Men ellers var det rigtig hyggeligt, når vi fik lov at komme med ind på karlekammeret. De delte et værelse i sydenden af hestestalden, som det endnu var almindeligt mange steder på den tid. En gang var vi ved at køre neg ind. De skulle stikkes op på røjen. Jeg stod med en høtyv og havde lige stukket et neg op. Idet jeg vendte mig rundt for at tage det næste, kom en af pigerne gående, og jeg kom til at stikke den ene spids på høtyven ind i skinnebenet på hende. Jeg husker endnu den fornemmelse, at det gjorde modstand, da jeg trak den ud af hende igen. Mærkelig nok blev der aldrig sagt noget om det. Det må have gjort forfærdelig ondt. Men de har jo nok været klar over, at det var uforvarende, og at vi begge to havde været uopmærksomme et øjeblik.

Jeg husker også Johans bedsteforældre, altså Ellys forældre. Det vil sige, det er Johans bedstefar, der står tydeligst for mig. Han fortalte en gang en historie fra sin egen barndom. Det var den gang, man havde gaslygter. De var nogle store drenge, der havde fået til opgave at tænde gaslygterne om aftenen. Men der var en dreng, der havde fumlet med det, så han brændte sig. Så havde de lavet et lille rim, der hed: Når man skal være lygteemand, skal man bruge sin forstand!

Der er nogle lyde fra Nørsgaard, der har fæstnet sig dybt i erindringen. Det ene var, når Knud kaldte køerne ind til malkning. Så råbte han altid: Hep, hep, - og så kom de, også selv om de ikke kunne se ham på grund af bakken. Det andet er lyden af tærskværet. Den lyd forbinder jeg altid med grå, våde og triste vinterdage. Ikke så mærkeligt selvfølgelig, for det var jo sådan nogle dage, der blev brugt til tærskarbejde. Mødet med Nørsgaard betød også en udvidelse af min verden på et helt andet område, nemlig med vendelbomålet, som vi jo ikke talte hjemme. Da jeg kom i skole, talte alle kammeraterne med en eller to undertager vendelbomål, og det var nødvendigt at lære det for ikke at være udenfor. Men i den alder er man jo hurtig til at opfange sprog. Jeg har ikke brugt det siden min barndom, så det er ikke blevet holdt ordentlig ved lige. Men der er noget hjemligt og fortroligt ved det. Det er trist at se, så få der bruger det i dag. I skolen er der ingen børn, der taler vendelbomål i dag. Der er nok stadigvæk hjem, hvor man bruger det. Men børn vil ikke være udenfor eller anderledes, så de laver deres sprog om, når de kommer i skole.

Men det kunne nogen gange også være lidt svært at lære. Voksne kunne bruge nogle udtryk, som jeg ikke kendte. Jeg kan huske, vi en gang var hjemme hos en anden god legekammerat. Det var Anne Marie, datter af Karen og Peter Christensen, bestyrerpar på Alderdomshjemmet. Vi hop-

pede rundt i deres sofa og stole, og der var fuld fart på. Så kom Anne Maries far ind i stuen og sagde uden at hæve stemmen: No ska I intj vær skøesløs! Jeg anede ikke, hvad det ville sige at være skødesløs, men på en måde kunne jeg jo nok forstå, hvad meningen var. Vendelbomålet har gjort min verden rigere, og jeg har haft stor nytte af mit gode kendskab til det i de år, jeg har været præst i Børsglum, for jeg forstår altid, hvad folk siger – også de finere nuancer.

Omkring ved 7-9 års alderen kom døden ind i min tilværelse i form af tre dødsfald. Med cirka et års mellemrum døde mine bedstemødre. Dermed forsvandt noget af det, der gjorde barndommen god og tryk. Der var forbundet en masse varme og hjertelighed med de to bedstemødre. Mine bedstefædre har jeg ikke kendt. Men der skete et dødsfald mere. Det var vores allerbedste legekammerat, Anne Marie, datter af bestyrerparret på alderdomshjemmet, der blev syg og døde i løbet af en uges tid. Der var noget underligt uvirkeligt over det. Hun kom ikke mere, som hun plejede. Der var et tomrum. Jeg husker stadigvæk, hvordan jeg kunne ligge og gruble om aftenen, når jeg ikke kunne sove. En dag – nogen tid derefter – sad min søster og jeg på gulvet derhjemme og legede med nogle legoklodser.

Det var i middagsstunden, og solen skinnede ind på gulvet, hvor vi sad. Vi sad og snakkede om Anne Marie. Jeg fik et indfald, som jeg med det samme sagde højt. Jeg sagde til min søster, at det kunne da være, at hun kunne få Anne Maries cykel. Jeg husker ikke, hvad hun svarede.

Måske har hun slet ikke hæftet sig ved min bemærkning. Jeg var blevet begejstret ved tanken og syntes, det kunne passe så godt. Men i samme øjeblik, jeg havde sagt det, fortrød jeg. Det var en højst upassende tanke at glæde sig over noget i forbindelse med hendes død. Men det mærkelige var, at en dag ikke så længe efter kom min far hjem fra alderdomshjemmet. Han havde talt med Karen og Peter Christensen, og de havde sagt, at de syntes, min søster skulle have Anne Maries cykel!

På det tidspunkt tror jeg, at jeg gik i anden klasse. Skolen betød en udvidelse af min verden. Jeg lærte flere at kende og var nu efterhånden også så stor, at jeg kunne færdes ude i byen på egen hånd. Det betød, at jeg begyndte at komme i flere hjem. Jeg kan ikke komme ind på dem alle sammen, men nogen skal i hvert fald nævnes.



Peter Clemmensen (min bror) (tv) og Christian Overgaard (th)

Der var Jens Filholm, Filli, som vi kaldte ham. Vi havde rigtig mange gode timer sammen. Vi byggede huler i skoven eller lavede racerbaner med både lige strækninger og skarpe sving i skoven, hvor vi cyklede rundt og rundt. Vi lavede sæbekassebiler og brugte stor fantasi på at udtænke tekniske finurligheder. Og så var der det ved det, at oppe hos Tscherning Filholm kunne vi se fjernsyn. Det kunne vi nemlig ikke hjemme ved os! Han tog os også nogle tider med i lastbilen. Det var altid spændende. Hos dem kom der en ældre mand, som også kom på Nørgaard. Det var kontrolassistenten, Kontrol-Nielsen. Han havde en næse, som vi børn ikke kunne lade være med at se på. Vi syntes, den lignede et jordbær, så derfor kaldte vi ham Jordbær-Nielsen – selvfølgelig ikke når han var i nærheden, og når mødrene hørte det, kom de efter os! En gang havde Tschernings taget ham med på en eftermiddagsudflugt, hvor jeg også havde fået lov at være med. Vi havde en fin eftermiddag i Sæbygård Skov, og jeg kan huske, at Kontrol-Nielsen på et tidspunkt sagde: "Jeg er jo en ung mand, jeg kan sagtens cykle." Vi børn syntes, det var noget af det sjoveste, vi nogensinde havde hørt! Tscherning Filholms nabo hed Madsen. Plante-Madsen blev han kaldt, fordi han var ansat i Hedeselskabet.

En dag kom Jens med store nyheder. Han var næsten helt oprevet. Plante-Madsen havde et træskur i haven til redskaber. Det skulle rages ned, for de skulle have et nyt af mursten, og vi måtte gerne få det gamle. Så kunne vi bygge en rigtig hytte ude i skoven. Jens' far skulle nok køre det ned til os.

Det var sager! Vi brugte så mange dejlige timer på at stille an, tømre, snedkerere og male. I Brugsen fik vi nogle store papkasser, som vi sprættede op og slog op på væggene. Det var isolering. Papvæggene blev tapetserede osv. osv. Det blev rigtig hyggeligt, og vi sov også nogen gange derude. Men jeg tror, at der var nogen, der var misundelige på os, for en dag vi kom derud, var det hele splittet ad. Vi var selvfølgelig kedede af det. Vi fandt aldrig ud af, hvem det var. Hytten var ikke til at lave i stand igen. Så vi blev enige om

at flytte op på udhusloftet. Der lavede vi en lejlighed. Der var ganske vist en hel masse gammel skidt, men også nyttige ting, der først skulle ryddes op. Men det blev den rene luksus med elektrisk lys. Installatør Aagaard så det en gang, og på en fin måde fik han sagt, at det altså var noget temmelig farligt noget, vi havde lavet dér! Over garageporten var der en lem op til loftet. Den fik vi lov at tage ned og sætte et vindue i i stedet for, og det vindue sidder der faktisk stadig. "Lejligheden" på udhusloftet havde vi i flere år. Det blev et sted, hvor vi rigtig kunne trække os tilbage og snakke og grine og have det rart med hinanden. I udhuset lavede vi også et værksted. "Labre" kaldte vi det. Det var først senere, vi blev belært om, at det faktisk hedder laboratorium. Så fint et sted skulle selvfølgelig have sin egen sang. Min far hjalp os med sangen. Den kan synges på: Jeg elsker de grønne lunde. Et af versene lyder sådan her:

I vores laboratorium
vi mødes hver eneste dag,
vi hamrer, saver og filer
under de tannenbergske flag.

Det var sådan, at tingene havde navn. Vi havde en stor lægtehammer, der virkelig kunne slå søm i. Den hed Alfred. Hvorfor den hed sådan, ved jeg ikke. Derimod kan jeg tydeligt huske, hvorfor den store fil hed Rommel. Det var, fordi den stammede fra en vejtrømmel. I umindelige tider holdt en gammel vejtrømmel parkeret lige nord for

alderdomshjemmet. På en eller anden uforklarlig måde var den fil altså havnet i vores værksted! Og så var der de tannenbergske flag. Selve flagene havde vi selv syet, og flagstængerne var nogle tykke gardinstænger af træ med en stor knop i enden. Det var Jens' idé at kalde dem sådan. De fik selvfølgelig deres eget vers i sangen:

De tannenbergske faner
hænger højt under vores tag.

Mon nogen af jer aner,
de var med på kampens dag!
Det var ikke nogen bestemt kamp, vi tænkte på, men ordene var gode at sige, og de appellerede godt til fantasien. Der var masser af plads til fantasien. Det var en egen fantasiverden, vi gik i, når vi tog fat med Alfred og Palnatoke (en sav).

For nu at gøre det med Jens Filholm færdig, må jeg også nævne deres hund, en sort cockerspaniel, der hed Fie. Den gik meget inde ved tømmer Severinsen. Jeg tror, han hyggede sig med den. Han gav den noget at spise, og hunden lå og fordøjede i hans dynger af høvlspåner. Severinsen var ualmindelig lun. En dag kom jeg ind på værkstedet. Hunden lå så forædt i høvlspånerne, og lige midt i døren lå nogle kæmpe kødben, den lige havde gnavet. Så sagde Severinsen: "Det var godt, du ikke kom for lidt siden, for der kan du se resterne af den sidste, der kom herind!" – og så pegede han på de afgnavede kødben. Severinsens lune kom frem på mange måder.



Jens Filholm i indgangen til hytten. Inde anes den ene af de tannenbergske faner

En gang havde han fået Tscherning Filholm til at køre sig til Aalborg. Da de sad der i bilen – Severinsen i sit pæne tøj – blev Tscherning nysgerrig og spurgte, hvad han egentlig skulle i Aalborg. "A ska te Afrika," svarede Severinsen, og det var rigtigt. Han havde købt en rejse til Tunis, og han havde rigtig meget at fortælle, da han kom hjem.

Så var der Christian Overgaard, som jeg havde utrolig mange fine timer sammen med. I en periode kom jeg til at føle mig som en del af hans familie. Vi gik ind og ud hos hinanden. Det samme gjaldt Erik Jørgensen. Når vi kom derover og buldrede op ad trappen til hans værelse, selvom så det var sent om aftenen, gik hans mor ud i køkkenet og smurte et fad med madder til os. Det har jeg ikke oplevet nogen andens mor gøre – inklusive min egen.

Skolen betød også, at jeg fik kammerater, som ikke boede lige i nærheden: i Hallund, i Hollensted og på Kraghede. Men på en cykel betød afstanden ikke noget. Én af kammeraterne flyttede ud på en af gårdene i Vildmosen i nærheden af Centralgården. Der kunne cyklen også let køre ud.

Der var nogle drenge, min mor ikke syntes, vi skulle lege med, især da vi var mindre. De var nemlig nogle år ældre, så hun syntes, de var lidt for voldsomme. Det var Thorkild og Niels. Thorkild boede nede i byen, og Niels var fra Hjørringgaard. Han var storebror til Christian, der aldrig blev kaldt andet end Baser. Der skete altid noget, hvor de var. De var så optaget af teknik. De havde fået fat i en gammel bil, som de kaldte Lønen. Den skulle i gang. De fik lov at låne Niels' fars traktor, som blev spændt foran, og så blev Lønen trukket bagom laden og ind igennem gården og rundt og rundt et utal af gange. En gang imellem forbarmede de sig over os små, så vi fik lov at få et par runder. Helt ufarligt var det nu ikke. På bagsædet stod batteriet og ved siden af var der en plasticdunk med benzin. Men sjovt var det. De stillede også an med en racerbane oppe på Bålhøj, som var langt uden for byen den gang. Der kørte de med motorcykler. Jeg husker tydeligt,

at Christian Overgaard så gerne ville prøve. Det fik han også lov til. Han var ikke ret gammel og havde aldrig siddet på sådan en maskine før. Han fik nogle hurtige forklaringer og satte så i gang. Men den havde flere kræfter, end han havde regnet med. Med et fast greb i styret hang han vandret i luften, indtil han fik taget gasen af igen. På hans ansigtsudtryk kunne man se, at det var tæt på, at panikken bredte sig. Jeg vil godt sige lidt om øgenavne, tilnavne eller kaldenavne. Alle havde sådan et navn – mindst ét. Selv hunden havde et øgenavn eller to. Men navnene havde forskellig status. Nogle navne var accepterede. Andre blev kun brugt, når den pågældende ikke var til stede. Der var f.eks. Christian fra Hjørringgaard, der aldrig hed andet end Baser. Det er der nok en forklaring på, men jeg kender den ikke. Der var også sådan et navn som Den bette Husmand eller Hat-Thorvald. Af navne, som kun blev brugt, når vedkommende ikke var til stede, kan jeg nævne Konge-Goddag-Kejser-Farvel. Eller Seer-Og-Mener. Den sidste var Sigurd, der var taxa-vognmand. Han sagde: "Det er det, a seer og minner, nær di oeng meesker hår row te å ta i byj, så hår di åsse row te å ta en taxa!" Og så var der som sagt hunden, der også havde et øgenavn. Det var Thorkilds far. Jeg kan ikke huske deres efternavn, eller hvad faderen hed. Men Thorkilds far var meget optaget af jagt. Derfor havde han fået en jagthund med en fornem stamtavle, og Thorkild var så stolt over den på sin fars vegne. Ja, den hund var så fornem, at den mindst måtte være adelig. Derfor blev den kaldt for Adelen. Men nu er det jo sådan, at man skal ikke tro, man er noget. Så det varede ikke så længe, inden nogen begyndte at kalde den for Sadlen! Og så hed den aldrig andet.

Efter konfirmationen kom jeg i real-skolen på Søndergades skole i Brønderslev. Det blev tre gode år i en ualmindelig god klasse, der bestod af børn fra Øster Brønderslev skole og



Lydia Thomsen og Knud Nørgaard

børn fra Vrensted og Thise. Vi lignede med andre ord hinanden. Jeg tror for resten, at de gav os skolens bedste lærere. De var i hvert fald alle sammen knalddygtige, og vi holdt meget af dem.

Sådan var der mange sjove og pudsige ting. Meget mere kunne føjes til, men det skal jo også have en ende. Barndommen har også en ende. Et tænksomt menneske har en gang sagt, at det velsignede ved barndommen netop er, at den har en ende. En barndom, der er trukket ud over det normale antal år, er en tragedie.

Sognepræst
Niels Clemmensen
Børghlum



Mog - en betragtning om vendelbomål

Vendelboerne har en egen og ligefrem måde at udtrykke sig på. De bruger ord og udtryk, som siden Leonora Christine og Ludvig Holbergs dage efterhånden er gledet ud af nogenlunde høvisk tale. Blandt disse udtryk hører ordet mog til de mest moderate.

En vendelbo kører ikke gødning ud, men mog - det er så lige til. Men ordet kan også bruges i så mange andre betydninger. Når tørvene i en regnfuld sommer står og smuldrer i mosen, går de rent i mog. Det er ikke støv, men mog som i stormvejr kommer igennem alle sprækker. Så ligger der mog i vinduet, mog på møbler, der er mog over det hele. Selv får vi øjne og ører fulde af mog. Og vi får et større arbejde med at børste mogen af vore tøj. Vendelboen bliver aldrig snavset, men mogle. Når andre folk bliver sprøjte-, plakat- eller kanonfulde, så bliver man i Vendsyssel mogfuld.

Heroppe kan man også være mogfuld af penge. Vendelboen kan skrabe sammen, men er det i stor stil, så mogle han dem sammen. Hvis det er sådan på en gård, at alt går som det bedst kan, at maskiner og redskaber ligger og driver alle vegne, og at der ikke er orden i nogen ting, så kalder man i Vendsyssel sådan en mand for en mogstak. Hvis han også er mindre proper med sig selv, er han en mogprovst. Det hænder også at man sætter mog foran hans navn, mog-Erik, mog-Søren osv. Det bliver så hans øgenavn.

Hvis en kone er, hvad vendelboerne kalder en mogso, kan hun få ligesådan et navn: Mog-Mine, Mog-Marie osv.

Når et barn skal lære at spise, hender det, at den lille får ligeså meget af maden på sig som i sig. Så kan moderen smilende sige: "Du er da også en lille gris", men er hun en rigtig vendelbokone, så vil hun sige: "e bette moggris". Det er ikke så slemt at være en moggris, som at være en mogso. Til den, som går og roder i sit arbejde uden at have system i det,

siger man: "Hvordan er der, du går og mogle i det?". Når et arbejde volder vanskeligheder, kan vedkommende blive ærgerlig og udbryde: "Det er noget godt mog!" eller: "Sikke noget mogværk". Det sidste kan også betyde ragelse.

Er bordpladen fuld af sager, når mor skal til at sætte på bordet, siger hun til de bette: "Ka' I samle jeres mogværk sammen!".

En mand, der f.eks. pga. dumhed har gjort sig selv ude af stand til at foretage sig noget nyttigt, kalder man et sølle mog, og stemmen får et foragteligt tonefald. Det samme udtryk kan en gammel morlille, som alderdommen har gjort affældig, bruge om sig selv. Men i dette tilfælde vil ingen andre bruge det. Tit ligger der altså noget nedsættende i ordet mog, men ikke altid. Det kan siges i det ømmeste tonefald og udtrykke den inderste moderkærlighed, som når en vendelbokone kærtegner sit syge barn, og siger: " det bette mog".

Bedstefar

Anerkendelse for godt landmandsskab

Merete og Frants Heltoft, Linderupgård, fik ved LandboNords kredsårsmøde overrakt prisen for "Anerkendelse for Godt Landmandsskab" af kredsformand Thomas Sejlund.

Begrundelsen for indstillingen var bl.a.: høj produktivitet, god omgang med naboer herunder godt samarbejde i forbindelse med produktionen.

Familien har på få år opbygget en flot, harmonisk og tidssvarende bedrift med fokus på økonomisk optimering via specialisering og effektivisering og har samtidig formået at lave en udviklende og inspirerende arbejdsplads for de ansatte i såvel stald som mark. Endvidere har de afsat ressourcer til ombygning af beboelsen og renovering af de eksisterende bygninger med hensyntagen til bygningernes oprindelige stil med flot resultat til følge.



Hanne Skovrider, LandboNord

Densi Print

Endnu en virksomhed er på vej til Øster Brønderslev.

Den sidste erhvervsgrund på sydsiden af Ahornvej er nu solgt, så der kun er et par grunde tilbage i industrivarteret.

Den sidste grund er placeret op ad fjernvarmeværket og er købt af Densi Print i Brønderslev, der skal bygge virksomhed her i løbet af 2003.

I den kommende kommuneplanlægning må vi heller argumentere for at der udstykkes flere industrigrunde i byen.

Årets sommerfest i Øster Brønderslev

Her er så det længe ventede program for dette års sommerfest:

Torsdag 29. maj

- Sommerfesten starter på vanlig vis med det, vi tør kalde et af **Nordens største traktortræk**, hvor der bliver rig mulighed for at se de ufatteligt stærke maskiner i aktion. Lige som sidste år vil der være en lille horde amatører, som starter showet, hvorefter der følges op med de professionelle pro- og super-stock klasser, som selvfølgelig kæmper om DM-point.

- Teltet åbner ved aftenstide, og første arrangement i dette vil være en **hattefest**, som sidste år var en rigtig sjov oplevelse for deltagerne, og vi håber, at der igen i år vil være en bred tilslutning til denne spændende aften. Obs! Kun for damer og andre feminine sjæle! Der vil blive ophængt en tilmeldingsblanket ved klubhuset, hvor det er muligt at tilmelde sig til festen, og så sørger vi for mad og drikke. Tilmeldingen er bindende, da vi skal bestille mad udefra.

Fredag 30. maj

- Dagen vil være lidt af en blandet landhandel, da vi starter med **damefodbold**, hvorefter "Kevins Army" blæser teltet omkuld med deres iørefaldende **rockmusik**.

Imellem rockmusikken kunne det tænkes, at man kunne se et stykke med bart, så hvis I ikke har anskaffet jer en hund, I kan gå tur med på dette tidspunkt, så vil jeg anbefale, at dette gøres, så kan I se et **stripshow**. Vi har skaffet noget til både herrer og damer, og hele showet præsenteres i samarbejde med stripperkongen. Velkommen til en tåget aften!

Lørdag 31. maj

- "**Børnenes dag**" vil byde på sjov og ballade for hele familien, store som små, og her bliver der tid til at lege, grine og spise en masse slik. Overraskelser vil der være nok af, så tag far og mor med til en smadderskæg dag.

- Ellers vil resten af dagen gå med **herrefodbold** og den klassiske **gadeturnering**, hvor hver gade eller kvarter kan stille med et hold, som skal dyste med resten af byen i forskellige discipliner. Vi håber, at tilslutningen til turneringen vil være større i år end i de foregående år, da man ellers ikke får mulighed for at gennemtæve resten af byens befolkning i f.eks. petanque.

- Sommerfestens klimaks nås lørdag aften, hvor **borgerballet** gør teltet usikkert, og hvor topnavnet "After Eight" spiller musik, som der både kan danses og skråles med til. Underholdningen vil igen i år bestå

af noget lokal revy, som højst sandsynligt tager udgangspunkt i folk, der har gjort sig bemærket i årets løb, og disse vil så få på puklen. Tilmelding i baren senest 30. maj, og prisen er 100 kr. pr. kuvert.

Søndag 1. juni

(Denne dag er ikke helt færdigarrangeret, så der tages forbehold for ændringer).

- For de morgenfriske efter lørdagens strabadser vil løbeklubben stå for en lille **luntetur** i Øster Brønderslevs naturskønne opland.

- I løbet af eftermiddagen vil vi kåre "Øster Brønderslevs værste cowboy", og dette gøres vha. forskellige **konkurrencer** i faget.

Derudover vil dagen byde på Westernunderholdning, kemi-show, finale i straffespark, udtrækning af tombolagevinster og sidst, men ikke mindst afslutningen på den forhåbentlig bedste sommerfest nogen sinde.

Klaus Pedersen

Traktortræk

Torsdag 29. maj 2003 - kl. 11
(Kr. Himmelfartsdag).
Der køres om DM-point.
Opvisningsshow med
Model Super Stock.

Traktortræk - hvad er det?

Traktortræk er, som ordet siger, en traktor, der trækker en tung vægt. Vægten, der trækkes, er lidt af en kompliceret vogn, som kaldes en slæde. Som det ses på billedet, ligner slæden en sættevogn til en lastbil, hvorpå der er en tung kasse. Den nederste del af slæden står i den bagerste ende på fire hjul og i den forreste ende på to fødder, som så igen står på en stor jernplade, som trækkes hen over jorden. Den store vægtsklods på slæden er forbundet med de fire hjul over en gearing, således at klodsen bevæger sig fremad under trækket. Jo længere klodsen er fremme jo større belastning. Slæden vejer et sted mellem 12 og 16 tons. Det, som traktortræk så går ud på, er at trække slæden så langt som muligt ud af en bane på 100 meter på to forsøg.

John Andersen



Campingvogns-fabrikant ?

Sidste sommer fangede Lokalbladets fotograf denne nye prototype campingvogn på testkørsel fra adressen Hallundvej 216.

Er en ny campingvognstype på vej til danske fastliggere?



Jeopardy

Jeg var til casting på Jeopardy for et år siden – og kom gennem nåleøjet. Torsdag 21. november var det alvor. Jeg mødte i studiet på Amager klokken 8 med fem forskellige sæt tøj i kufferten. Hvis sejren kom i hus, skulle man være klar til endnu en optagelse – iklædt nyt tøj, så illusionen om, at der går en uge mellem hver udsendelse kan bevares. Desværre fik jeg kun brug for et sæt.

Mine medspillere og jeg var ret jævnbyrdige, men til at begynde med var de hurtigere til at trykke sig ind, end jeg var. Jeg glædede mig især over kategorien om ro-sport, hvor jeg kunne samtlige spørgsmål – mere kneb det med Madrids museer. Vi var i studiet i tre kvarter - og det var meget spændende. Desværre kiksede jeg min chance og måtte nøjes med andenpladsen, som var 6.500 kr. til Menu-serien. Så, står én eller anden overfor at skulle købe større ting i Menu-design, er I meget velkomne til at henvende Jer. Så kan vi handle om prisen!!!!!!

Nu har jeg prøvet "Grisk når det gælder" og "Jeopardy" og mangler kun "Hvem vil være millionær", som vel er den ultimative Quiz på grund af de store beløb, man spiller om. Jeg håber, jeg kommer igennem nåleøjet til dette program, men deres telefonudtagelse er som en enarmet tyveknægt. Man skal svare på to spørgsmål, som er lette, hvorefter der sker lodtrækning blandt de rigtige besvarelser. Og jeg er ikke blevet trukket ud endnu. Og det koster 5 kroner hver gang.

Ole Jespersgaard

Kamp om sæderne



op: Den nye redaktør af ØBi-bladet, Heidi Hansen, og en af Lokalbladets redaktører kæmpede om pladserne foran den officielle taler, Jan Hansen. Lokalbladet ser frem til kollegial kamp og fortsat godt samarbejde om nyheder og motiver fremover.

I Østsidehallen er der blevet opstillet nogle helt nye sæder, der foruden at give meget bedre tilskuerfaciliteter også giver gode indtægter til ØBI.

Ved den officielle indvielse af sæderne var alle sponsorer inviteret, og den lokale presse var mødt talrigt

Øster Brønderslev Ungdomsklub



Ungdomsklubben har fået en ny kvindelig medarbejder: Stine Filholm (20). Klubben var i uge 4 på weekendtur til Norge, hvor 13 af klubbens medlemmer var på skitur. Turen gik fra Ø.B. fredag kl. 11.30 mod Hirtshals, og efter en lang sejltur ankom de til Kristianssand. Efter 2 timer i bus ankom de til Gaulefall Skisportscenter, og så blev der ellers stået på ski indtil kl. 17.00. Klubbens medlemmer skulle selv stå for madlavningen i deres hytter. En af drengene skulle stå for at lave hot dogs, men havde kun taget brødet med, så menuen i den hytte blev lidt tynd. Efter 6 timer på skiløjpen og den lange rejse, var der ikke meget krudt til sjov og ballade, så der blev tidlig sengetid. Hele søndag var der igen skiløb på programmet, og kl. 15 blev hytterne ryddet og turen gik hjem mod Ø.B. Efter 2 timers forsinkelse ankom de mandag kl. 02 til ØB. trætte efter en oplevelsesrig tur, som alle var enige om at de skulle med igen næste år. Klubleder Peter Raal håber, der er økonomi til at lave en tur igen næste år, og at flere af klubbens medlemmer vil med.

Foreningsvejviser

BØRN OG UNGE

KFUM-spejderne i Hallund,
Birthe og Niels Kold (9883 5359)

Daginstitutionen Myretuen
Øster Brønderslev (9881 1475)

Børnehaven Grøfttekanten
Øster Brønderslev (9881 1900)

Skolefritidsordningen,
Øster Brønderslev (9881 1515)

Øster Brønderslev 4-H,
Henning Martens (9881 1630)

Øster Brønderslev Centralskole
(9881 1057)

Øster Brønderslev private legestue,
Mona Christensen (9883 5166)

Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (9882 1983)

KIRKE

Ø. Brønderslev/Hallund
Præst Stig G. Rasmussen
(9881 1025)

Graver i Øster Brønderslev
Leif Nielsen (9881 1318)

Graver i Hallund, Nikolaj Bjørn
Hansen (9883 5375)

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Uffe Ziegler (9881 1072)

Menighedsrådet Hallund,
Niels Kold (9883 5359)

SPORT OG FRITID

Hallund B-70,
Henning Villadsen (9883 5302)

Hallund-Hollensted Fritidsråd, Carl
Christian Christensen, (9883 5002)

Hallund Jagtforening,
v/ Carl Christian Christensen,
(9883 5002)

Nejst Ridecenter, Skovengvej 8
(9826 2386)
v/ Lone Nielsen (9826 2435)

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Jan Hansen (9881 1150)

Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Ingrid Jakobsen (9881 1262)

Østsidehallen,
Henning Kristensen (9881 1488)

SERVICE

OG FORSYNING

Apotek - udlevering af medicin:
Købmand Frank Graven, Hallund
(9883 5005)

Bibliotek - Øster Brønderslev
Bibliotek (9881 1195)
Åbent: tirsdag 10-12 og onsdag
15-18. Spørg biblioteket om
Bogbussens køreplan (2020 7030).

Hallund Kraftvarmeværk
(9883 5366)

Hallund Vandværk,
Verner Jensen (9883 5884)

Hollensted Frysehus,
Frede Berthelsen (9883 5080)

Kraghede Vandværk - øst,
Lars Melsen, Rolighedsvvej 7
(9826 1876)

Postbutikken Hallund (9883 5005)
Åbent: mandag-fredag 9-12.30 og
13.30-15 samt lørdag 9-12

Øster Brønderslev Frysehus,
Isak Isaksen (9881 1197)

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(9881 1441)

Øster Brønderslev Vandværk,
Alfred Møller (9881 1400)

DIVERSE

Ejerlauget Bålhøj, Stig Staunskær
Pedersen (9881 1889)

Ejerlauget Daalen,
Knud Peer Andersen (9881 1210)

Elmehøj Ældrecenter (9881 1023)

Støtteforeningen for Elmehøj
v/ Poul Andersen, Bålhøj 47
(9881 1461)

Folkebevægelsen mod EU,
Hanne Grethe Mortensen,
Nørrebro 4, Hallund, 9700
Brønderslev (9883 5265)

Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151, (9883 5519)

Hallund-Hollensted Borgerforening,
Eddy Marup (9883 5049)

Hallund Venstrevælgerforening,
Thorkild Sørensen (9883 5218)

Kraghede Idræts- og
Borgerforening,
Sonja Zakariassen (9826 2003)

Kraghede Lokalhistoriske Gruppe,
Grethe Jensen (9826 1539)

Lokalbladet for Øster Brønderslev-
Hallund området (se side 3 i bla-
det)

Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne,
Per Drustrup Larsen (9881 1453)

Øster Brønderslev Byorkester,
Elo J. Nielsen (9880 2323)

Øster Brønderslev Forsamlingshus,
udlejning: Sonni Smidt
(9881 1141)

Øster Brønderslev-Hallund
Pensionistforening, Lisbeth Nielsen
(9883 5180)

Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (9881 1271)

Øster Brønderslev-Kraghede
Venstrevælgerforening,
Niels Olesen (9881 1014)

Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening,
Carsten Pedersen (9881 1267)

Nordjyske Stiftstidendes
lokalmeddelere:
Hallund-Hollensted:
Niels Jørgen Koch (9883 5185)
Øster Brønderslev-Kraghede:
Per Drustrup Larsen (9881 1453)
Sportsskriver:
Ole Bøgh Johansen (9881 1421)

**Husk at fortælle,
hvis din forening
skifter kontakt-
person eller for-
mand**

LOKAL HANDEL - LOKAL STYRKE

EP RADIO-TV & VIDEO SALG OG SERVICE

Platanvej 2, Stubdrup
tlf. 9881 1152

www.ep-radio.dk

Radio- & TV-salg og reparation.
Alt i antenner og parabolantægn.

HALLUND AUTO- OG TRAKTORVÆRKSTED

v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund
(telf. 9883 5227)

Jerslev-Øster Brønderslev

Dyrlæger

telf. 9883 1010

9881 1288

Konsultation
efter aftale



Nielsen, Ib E.
Ib E. Nielsen

98 26 17 97

mobil: 2043 1797
e-mail: ib@obcon.dk



Murermester & aut. kloakmester

Din lokale tømrer

Søndersighuset

John Sørensen
Ørumvej 105
9700 Brønderslev

Tlf.: 9883 5822

Bil: 4014 6494



ØSTER BRØNDERSLEV MASKINFORRETNING

Jørgen Raal
Ahornvej 1-3 Ø.B.
telf. 9881 1120



Traktor- og maskinreparation
samt salg af traktorer

BRØNDERSLEV EL-TEKNIK

Håndværkervej
telf. 9881 1212

Alt i elinstallationer
Hvidevaresalg/service

Hallund Autoservice

Røgelhedevej 14,
Hallund (9883 5211)  

Bilreparationer.
Autoriseret forhandler af Lada og
Hyundai samt salg af brugte biler.

ØSTER BRØNDERSLEV SMEDE- OG VVS FORRETNING

Elmevej 73, Ø. B.
9881 1038

VVS-arbejde, alm. smede-
arbejde og reparation af
landbrugsmaskiner



EL-Service A/S

Alt el-arbejde udføres
Godkendte tyverialarmer

Tlf. 98 81 11 11
Taksvej 6, Ø. Brønderslev

Kurt Vognmand Larsen

Kraghedevej 116, Kraghede
(9826 1803 - mobil 3096 0482)

Vognmandskørsel og kranarbejde,
gummiged, minilæsser.

Faldensvej 79,
Hollensted
(9883 5062)

AKSEL JENSEN

Vognmandskørsel
og kreaturtransport

Ny tømrermester i Ø. Brønderslev

En af de nye bygninger på Ahornvej kommer til at huse Tømrermester Allan Langbak (28) samt hans kone Vivian (28) og deres børn Marcus (4) og Julie (2). Allan startede som selvstændig 1. maj 2001 fra deres nuværende adresse Jerslevvej 7 i Brønderslev. Han er udlært hos Hans Bilgaard i Tylstrup, og derefter 5 år hos Keld Sørensen i Brønderslev. Allan påtager sig alle opgaver inden for branchen lige fra små reparationer til store halbyggerier.

Han har 2 lærlinge ansat: Kristian Clausen og Anders Larsen begge fra Brønderslev. Anders skal til svendeprøve sidst i marts. Efter at have bygget 239m² værksted / lager, forventer han at starte med at bygge privatboligen når frosten er væk. Det bliver et 329 m² stor hus, som også kommer til at indeholde kontor. Allan har selv tegnet huset, som er et lavenergitræhus med masser af isolering. Familien forventer indflytning efter sommerferien.



Langbak
Tømrermester
Allan Langbak
Jerslevvej 7
9700 Brønderslev
Tlf. 98 80 03 62
Mobil 22 30 85 35



Som noget nyt har redaktionen fra dette nummer valgt at portrættere en række firmaer på disse annoncerider, og har denne gang valgt nogle af de nye annoncører.

I de næste numre vil vi forsøge med flere virksomhedsportrætter.

Kontakt **LOKALBLADET** hvis du vil annoncere - Pris: 400 kr/år

W.J. MASKINSERVICE

WALTHER JENSEN
Zinkvej 8,
Hallund
9700
Brønderslev

**Reparation af
entreprenør-
og landbrugs-
maskiner**

Walther: 9883 5249 - 4096 4249

RAALS AUTOVÆRKSTED

Elmevej 22, Ø.B.
tlf. 9881 1120

**Bilreparationer og
salg af brugte biler**

**FROST'S
HJEMMESERVICE**

Elmevej 26
(9881 1939 / 4027 6512)

Alt i rengøring og havearbejde



**Henning Agesen
Dannevirkevej 14
Tlf. 9881 1034
e-mail: sante@flp.dk**

Kvalitetsvine samt Aloe Vera kosttil-
skud og hudplejeprodukter. Vi afholder
temaaftener om vin og/eller Aloe Vera

JC-Træbyg

Jens Sørensen, Hallundvej 216,
9700 Brønderslev. (tlf.: 9883 5103)

**Træhuse leveres:
legehuse, gæstehuse og hønehuse**

PH Gulvservice

VOR FAGKUNDSKAB - DIN TRYGHED

- Tæpper
- Vinyl
- Trægulv
- Linoleum



Per Holm
Tlf.: 9881 1648
Mobil: 21460740

**RING OG FÅ BESØG AF EN TÆPPEBUTIK
TAK FORDI DU RINGEDE TIL OS**

PC-ELEKTRONIK

Elmevej 46, Ø.B.
(9881 1522)

*Computerudstyr, reservedele,
elektroniske komponenter*

www.pc-elektronik.dk

ZONETERAPI

**FDZ-zoneterapeut
Birthe Christiansen**
Birkevej 8, Ø.B. - tlf. 9881 1224

*Styrker kroppens immunforsvar.
Afhjælper kroniske sygdomme.
Retter op på ubalance på indre
og ydre plan. Giver velvære.*

**Øster Brønderslev
Malerforretning**

Niels Møller, Kastanievej 5
(Tlf.: 9881 1549 - mobil: 2070 5049)

Alt maler- og tapetarbejde

**DUO'en**

Ib Kristensen, Bålhøj
20, Ø. B. (9881 1466)
og Karsten Toft Jensen
(9891 0519)

*2-personers orkester
til dans og fester*

Bogholderi, løn, moms
og andre kontorfunktioner!

BVN-BOGFØRING

Kærmindevej 19
Øster Linderup
(2362 0224)

MN REVISION

Elmevej 61 - Øster Brønderslev
9881 1320

Regnskabsrådgivning
og revision af alle regnskaber

Nordjysk Bio Brændsel

.. En brandgo' idé!

Tage Krog Sørensen

Gjerndrupvej 36 - 9700 Brønderslev
Tlf.: 98 81 15 54 - Bil: 40 28 84 45 - Fax: 98 81 15 54
Internet: www.bio-brændsel.dk



*.. Den miljørigtige briket til din brændeovn!
Træbriketter - træpiller bl.a. løv..*

**Nordjysk Bio
Brændsel og
Materieludlejning**

Da Tage Krog Sørensen efter en sygdom for 5 år siden savnede noget at rive i, startede han med at sælge bio-brændsel fra sin bopæl Gjerndrupvej

36 i Ø. Brønderslev. Tage havde masser af plads til sit brændsel i gårdens udhuse, og lidt efter lidt har han opbygget en solid forretning.

Han forhandler mange forskellige brændselstyper, bl.a. briketter, træpiller og pejsebrændsel. For nylig har han udvidet med et nyt produkt - knuste olivenkerner, som har så stort et restindhold af olie, at det giver en utrolig høj brændeværdi. Hvis forbrugeren har en silo til opbevaring af sit indkøbte brændsel, tilbyder Tage at levere brændselet i en lastbil, der enten kan tippe brændslet af eller blæse det direkte op i siloen. Hvis kunden ikke har en silo, er der mulighed for at låne en trailer med tippelad og selv afhente sit brændsel uden den fordyrende transport med lastbil.

Tages firma ekspanderer hele tiden, og her har det nye oliekerneprodukt en stor andel i firmaets succes. Man skal som forbruger være klar over, at olivenkerner kræver et særligt kendskab til fyret, der skal indstilles til dette produkt. Erfaringen viser, at en blanding af træpiller og olivenkerner giver en billigere varme, end hvis man bruger de to produkter hver for sig.

Læs mere om Nordjysk Bio Brændsel på www.biobraendsel.dk

Efter succesen med biobraendsel har Tage udvidet sin forretning, idet han også formidler udlejning af alt i store og små maskiner, f.eks. lifte fra 10-46 meter.

Interesserede kan se udvalget på : www.nordjysk-materieludlejning.dk.

Kirsten Agesen

Landsbyskriveren

Per Drustrup Larsen,
Buurholtvej 47, ØB (9881 1453)
e-mail: drustrup@post5.tele.dk

Alle former for skriftlig
kommunikation - ansøgninger,
breve, brochurer.

Houge • Hassingboe's
Tegnestue

Hallundvej 224
9700 Brønderslev
tlf.: 9883 5140
fax.: 9883 5155
mail: hhtegn@post5.tele.dk



reklamefotografillustrationdesignudstilling

DORENARA

v/ Ruth Hyldgaard Skøttrup,
Elmevej 33, Øster Brønderslev
(tlf.: 9881 1376 - mobil: 4020 4876)
Mikrofiberprodukter til miljørigtig
rengøring uden brug af kemikalier
og Dorenara-produkter som termo-
regulerende beklædning.

SPAR

v/ Gitte & Karen
 Sundeved, Øster Brønderslev
 (98811003 - slagter: 98951012)

**Supermarked med tips
 og lottoforhandling**

KØBMAND FRANK GRAVEN

Sølvgade 76-78, Hallund
 (9883 5005)

Købmand med tips, lotto
 og postbutik.

ØSTER BRØNDERSLEV BAGERI

Engvej 1, Ø.B. (9881 1085)

Alt i brød og kager
 - også så det smager!

FILTESTEDET

Bente Toft

Nørrebro 20, Hallund

Telf.: 9883 5307

Åbningstid: tirsdag og torsdag
 13-18 samt efter aftale.

Salg af kunsthåndværk i filt
 samt materialer til filtning.

www.filttestedet.dk



GL. BUURHOLT HOVEDGAARD

v/ Visti Møller,

Buurholtvej 11, Ø.B.

telf. 9645 9199 - fax 9645 9145

Entreprenørarbejde
 og aut. kloakmester

www.buurholt.dk

ALOEVERAGÅRDEN

v/ Kim Madsen

Kærmindevej 21

Øster Linderup

telf. 9883 5700

diamond1@image.dk

www.kropspleje.dk

Salg af Aloe vera produkter

JØRNS BUSREJSER

v. Jørn Pedersen - Snehvidevej 9 - Brønderslev



Busser med pladser til - fra 20 til 54 personer

2 Lindebusser med pladser til - fra 2 til 20 passagerer

Frithjof's Taxi tlf. 98 81 10 12

Jørns Busrejsers tlf. 98 82 39 43

Telefax: 98 82 39 43

Aagaard's Industriservice/ udlejning

Firmaet ledes af Søren Aagaard, der er fra Serritslev. I 2 1/2 år boede han i Vodskov, hvor han også startede sit firma "Aagaard & Bjerring". I april 2002 flyttede han til Øster Brønderslev, hvor han købte hus på Dannevirkevej 2, og allerede i forrige nummer fik Lokalbladets læsere en præsentation af familien. Pr. 1. januar 2003 blev navnet ændret til Aagaard's Industriservice/ Udlejning. Det er et forholdsvis lille firma, hvor der er fra 2-4 ansatte og nogle gange flere. Firmaet har faste opgaver for Elsam, hvor der laves næsten alt, hvor firmaets arbejdskraft kan bruges. Det er mange forskellige ting så som støvsugning af kulmøller, flytning af forskelligt inventar, vedligeholdelse af grønne områder og flisearbejde. I forbindelse med Elsam kommer firmaet på Nordjyllandsværket og Studstrupværket nede ved Århus. Ikke kun Elsam, men også andre firmaer og private der serviceres. Firmaet påtager sig alt lige fra at lægge nye indkørsler og terrasser, fældning af træer og lidt havearbejde/græsslåning til små opgaver inden for murerarbejde, flytteopgaver og vedligeholdelse af grønne områder m.m.

Inden for udlejning har Søren Aagaard også mange ting. Bl.a. anretteskinner og pladevibrator, hvis man selv vil i gang med at omlægge indkørslen. Han har også brændekløver, motorsav, trailer og mange andre ting. Der kan rekvireres en udlejningsliste. Firmaet vil gerne tilbyde sin service i Brønderslevområdet, så alle er velkomne til at ringe og få en snak om eventuelle opgaver samt få en uforpligtende pris.



Dannevirkevej 2
 Øster Brønderslev
 9700 Brønderslev
Tlf. 98 29 45 25
Bil. 22 12 20 75

- Murerarbejde
- Belægningsarbejde
- Industrirengøring
- Træfældning
- Haveservice
- Udlejning
- Tagmaling
- Snerydning

WOOD Swedish Woodhouse

Kim Toft

Nørrebro 20, Hallund

98835071 - 2332 2364

Helårshuse og sommerhuse sælges



Anlægsgartner Kurt Thomsen

Hollenstedvej 159

9700 Brønderslev

Mobil 20 86 94 80

Vi udfører gerne:

- Havetegninger
- Sten- og flisebelægninger
- Beplantning
- Græs
- Vedligeholdelse
- Beskæring
- Træfældning

**Alt arbejde udføres af
 faglært anlægsgartner**

LEVENDE MUSIK



v/ Poul Eriks

**"One
 Man
 Band"**

9881 1458

www.musikforum.dk/poej



“Var der ingen små, så blev der heller ingen store”.

Selvfølgelig findes der funktioner vi som “lille” og lokal sparekasse, ikke kan varetage på samme måde som de store landsdækkende banker og sparekasser - **til gengæld er vi gode til det vi kan...**

Og hvad er det **egentlig**, du har brug for i dit pengeinstitut? - Vi er primært sparekasse for lokalsamfundet, og derfor indretter vi vort “sortiment” efter den lokale efterspørgsel. Det betyder ikke, at vi er en discountbutik, men det betyder, at vi koncentrerer os om de grundlæggende økonomiske ydelser.

INGEN GEBYRER:

Hos os skal du ikke betale ekstra for:

- DANKORT
- CHECKHÆFTE
- HOMEBANKING
- KONTOUDTOG
- BUDGETKONTO
- PBS-SERVICE

- men det er bare nogle få af de fordele du får

Kig ind - her får du en personlig og engageret betjening.

- og så er det forresten
ALTID GRATIS

at skifte til Ø. Brønderslev-Hallund Sparekasse!



»MANGE« RENTER:

- til gengæld gi'r vi:

6%
på børneopsparing
- med RENTEGARANTI

6%
på børnebørnsopsparing
- med RENTEGARANTI

Ø. Brønderslev-Hallund Sparekasse

Elmevej 52-54 · Ø. Brønderslev · Tlf. 98 81 12 11 · Fax 98 81 13 11
www.oesterbroenderslev-hallund-sparekasse.dk

22. marts:

Rock & Fadøl i Øster Brønderslev Forsamlingshus

26. marts kl. 19:

Afslutning på "Drengværkstedet" i Hallund

26. marts kl. 19.30:

Offentligt budgetmøde for Øster Brønderslev sogn i konfirmandstuen

27. marts kl. 19.30:

Forårsmøde i konfirmandstuen. Sognepræst Arne Holst-Larsen, Vrensted, beretter om "Vandring i 'Politiken' " og om, hvad man kan finde i bladets spalter

27. marts kl. 19:

Pensionistbal for alle interesserede i Øster Brønderslev Forsamlingshus. Arr. Øster Brønderslev Borgerforening

27. marts kl. 19:

Afslutning på "Pigeværkstedet" i Hallund

3. april kl. 14:

Birthe Rasmussen fortæller i Hyggeklubben i ØBIs Klubhus om UNICEFs arbejde og tilbyder deltagerne at købe nogle ting. For alle pensionister og efterlønsmodtagere.

3. april kl. 19.30:

Øster Brønderslev Vandværk holder generalforsamling i Forsamlingshuset

7. april kl. 19-21:

Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund Sogne er åbent i arkivets lokaler under Elmehøj i Øster Brønderslev

11. og 12. april:

Indsamling af effekter til ØBIs loppemarked lørdag 17. maj. Kontakt evt. John Andersen tlf. 9881 1189, Bent Filholm tlf. 98811468 eller Lars Pedersen tlf. 9881 1364

24. april kl. 14:

Møde i Hyggeklubben i ØBIs Klubhus. For alle pensionister og efterlønsmodtagere. Programmet er ikke fastlagt endnu.

24. april: Pensionistbal for alle interesserede i Øster Brønderslev Forsamlingshus. Arr. Øster Brønderslev Borgerforening

27. april kl. 10.15:

Konfirmation i Hallund kirke

1. maj 2003: Sidste frist for indlevering af stof til LOKALBLADETS næste nummer

4. maj kl. 10.15:

Konfirmation i Øster Brønderslev Kirke

5. maj kl. 19-21:

Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund Sogne er åbent i arkivets lokaler under Elmehøj i Øster Brønderslev

6. maj:

Tirsdagsmotionisterne i Hallund begynder på sommersæsonen og fortsætter den 1. tirsdag hver måned

8. maj kl. 19.30:

Offentligt menighedsrådsmøde i konfirmandstuen

13. maj kl. 19.30:

Forårskoncert i Øster Brønderslev kirke med Vladimir Gaidai og kirkekoret

17. maj kl. 10:

ØBI holder loppemarked i cykelkælderen på Ø. Brønderslev Skole

20. maj kl. 14:

Pensionistsammenkomst i kirken, derefter kaffe i konfirmandstuen med foredrag (emne senere)

26. maj 2003:

LOKALBLADET udkommer

29. maj:

ØBIs sommerfest begynder med bl.a. et af Nordens største traktortræk og hattefest for damer og andre feminine sjæle

30. maj:

ØBIs sommerfest fortsætter med damefodbold, fulgt af rockmusik med "Kevins Army" og et stripshow til både herrer og damer

31. maj:

ØBIs sommerfest fortsætter med "Børnenes dag" med sjov og ballade for hele familien, store som små, herrefodbold og den klassiske gadeturnering. Lørdag aften er der borgerbalmed musik af "After Eight" og lokal revy. Tilmelding senest 30. maj - 100 kr. pr. kuvert

1. juni:

ØBIs sommerfest fortsætter med en lille luntetur i Øster Brønderslevs naturskønne opland, kåring af "Øster Brønderslevs værste cowboy", westernunderholdning, kemi-show, finale i straffespark, udtrækning af tombolagevinster og sidst, men ikke mindst afslutningen af sommerfesten (Søndag er ikke helt arrangeret, så der tages forbehold for ændringer)

2. juni kl. 19-21:

Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund Sogne er åbent i arkivets lokaler under Elmehøj i Øster Brønderslev

17. juni kl. 19:

Offentligt menighedsrådsmøde for Hallund Sogn i Spejderhuset på Søndersig

23. juni kl. 20:

Sankthansbål på festpladsen i Bålhøj Plantage. Arr. Øster Brønderslev Borgerforening

23. juni:

Sankthansbål ved Klubhuset på Søndersig i Hallund med fælles-spisning, bål, båltale og kaffe

24. juni kl. 19.30:

Offentligt menighedsrådsmøde for Øster Brønderslev sogn i konfirmandstuen